

Logg från Älva

Datum: 16 september

Elevloggare: Astrid, Tuva

Personalloggare: Jungman Axel B

Position: Väl förtöjda i Haslar Marina, Gosport

Beräknad hemkomst: Onsdag kväll

Väder: Varmt men mulet under dagen

Elevlogg:

Hej loggen!

Förmiddagen ägnades åt ett besök på ubåten HMS Alliance som sjösattes 1945, men är nu endast till för utställning. Många uppskattade besöket men blev förvånade över att det var så trångt inuti trots



att hon är så stor på utsidan! Efter en hektisk lunch ombord fick vi tillbaka våra kustskepparprov och många möttes av glada besked.

Därefter begav vi oss med färja från Gosport (hamnen där vi ligger) över till centrala Portsmouth. Väl framme gick vi på Portsmouth Historic Dockyard, där vi bordade skeppet HMS Victory, som användes i krig under den andra halvan av 1700-talet och inpå 1800-talet av Lord Nelson. Det var väldigt häftigt att se hur de framförde ett sådant skepp utan den teknik vi har idag, och lyxigt var att Älvas egen förste styrman Stefan entusiastiskt guidade oss genom alla skeppets våningar.

Efter besöket var det fri hopp och lek att utforska Portsmouth och många begav sig på shoppingäventyr. Byssalaget hade däremot andra planer i kikaren och begav sig tillbaka till Älva för att förbereda inför

kvällens temamiddag. Middagen var mycket lyckad och temat var Terminal 5: Dröm- eller helvetesresa där man kunde möta allt från trendiga influencers på väg till sin nästa charterdestination till

varmt klädda utforskare ivriga att besöka Antarktis. Nu vankas det film, Master and Commander, som handlar om just Napoleonkriget. Imorgon blir det storsädning och middag iland, innan vi far hemåt!

Vi ses snart!

Med vänliga kustskepparhälsningar, Tuva och Astrid.

Personallogg:

Hallå loggen.

Dagen inleddes med att besättning och ett antal duktiga elever i gåsmarsch bar iland tre av våra segel för reparation. Både jagare, foc och storsegel börjar bli ganska slitna, och vi vill ha dem i bästa skick inför hela läsårets seglation. Och var hittar man ett välrenommerat segelmakeri, om inte i det anrika Gosport?

Dagen inleddes med en utflykt till museumubåten HMS Alliance där vi fick en guidad visning av en före detta ubåtsman. Han ledde en väldigt intressant tur där man lärde sig om både livet ombord och hur båten kontrollerades. Därefter var det tillbaka till Älva för en snabb lunch för att sen dra iväg mot färjan över till Portsmouth-sidan och lord Nelsons flaggskepp HMS Victory som är lagd i torrdocka för restaurering men fortfarande går att besöka. Kuriöst nog är hon inte struken ur Royal Navy's rullor utan fortfarande registrerad som krigsfartyg i aktiv tjänst. Ett riktigt mäktigt skepp med otrolig historia men en lätt problematisk takhöjd på 150 cm. Där fick vi en väldigt intressant tur led av vår mycket kunniga och passionerade kollega Stefan.

Hälsningar Axel B

