

Logg från Älva

Datum: 15/9-2019

Elevloggare: Bodil och Felix

Personalloggare: Axel Dahl

Position: Gosport, 50°47,5' N, 1°06,9' W

Väder: Soligt och vindstilla

Elevlogg:

Hej alla fina familjer! Idag har vi anlänt till vår sista destination för den här gången, Portsmouth! Det är väldigt blandade känslor kring att detta otroliga äventyr snart är slut, mest ledsamma känslor.

I Gosport ligger vi inte vid kaj, utan förtöjda på utsidan av ett f d fyrskipp som heter Mary Mouse 2. Portsmouth ligger på andra sidan vattnet några hundra meter bort, dit ska vi imorgon på utflykt!

Idag har vi städat hela skeppet lite extra som alltid när vi lägger till i ny hamn, detta kallas för "Klart skepp" och innebär att vi sötvattenssköljer hela utsidan och detaljtvättar all inredning. När vi var klara med det åt vi lunch för att samla energi till vår sista fartygsbefäl- lektion för seglingen. Vi skrev nämligen kust- skepparprovet klockan 16:00 idag. Det var lättare än många förväntat sig, SÅ skönt att ha det överstukat!



Till middag serverades torsk med klyftpotatis och fetaost sallad, Catarina, vår kock, lagade middag helt själv idag då Byssalaget skrev prov med alla andra. Ett superjobb! Efter middagen gick många iland och utforskade den fina staden vi ligger i. Gågatan var fin och matbutiken hittade alla snabbt till. Godisförråden är fyllda igen, SKÖNT! Nu kollar några på film medan andra sover och samlar energi till morgondagens fullspäckade schema. Mer om det i morgondagens logg!

Simma lugnt, hälsningar Bodil och Felix☺

Personallogg:

Hej igen, Axel Dahl här.

Idag har vi ankommit till Portsmouth/Gosport som är sista stoppet för MB18a. Vid ca 09:00 gick vi in i hamn och efter en snabb förtöjning blev det fullt upp med inventering och sedvanlig storstädning. Vi i besättningen har slagit av storseglet. Det betyder att vi tagit bort det från mast och bom och packat ihop det. I morgon bitti kommer en segelmakare och hämtar storseglet, focken och jagaren. De skall ses över under veckan som vi ligger här i Gosport. Vi vill ha seglen i gott skick inför den kommande resan över Biscaya och vidare söderut.

Eleverna fick också skriva tentan för kustskepparen idag, och undertecknad fick hoppa in som tenta-vakt. Vi måste utnyttja tre olika lokaler ombord för att alla skall kunna få plats att skriva tentamen samtidigt. Det gick säkerligen fint för alla. Efter det blev det en middag och nu fram mot kvällen är det lugn och ro som gäller.

Tack för mig // Axel Dahl

