

Logg från Älva

Datum: 9 maj 2019

Elevloggare: Hanna och Sophie

Personalloggare: Sofia

Position: Brügge

Segelsättning:

Fart: 0 m/s

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ramsgate den 11/5

Väder: Sol och spöregn

Elevlogg:

Tröttheten slog oss alla likt Thors hammare, men vi lyckades ändå hitta lite sparad energi för att både sjunga och baka till vårt födelsedagsbarn Emelie. Efter det fick vi till vår stora glädje våra städuppgifter tilldelade. Efter mycket skrubbande och skurande var vi äntligen redo att ta oss an denna smått soliga dag. Detta följdes av en förtrogenhetsutbildning där hela klassen fick lära känna skeppet utan och innan. Vi testade överlevnadsdräkter och såg till att våra flytvästar satt rätt. Byssangängets fantastiska korv stroganoff satt riktigt fint efter några timmars hårt arbete av hjärnbanken. Efter lunchen fick vi till allas stora glädje välja vilka segelstationer vi ville tillhöra, dvs vilket segel vi främst ansvarar för ute till sjöss. Vi har fått klättra i bogspröt, lärt oss kvaila och vissa av oss fick hjälpa till att fästa förseglens nedhal på plats, vilket var spännande. Vi hade även en väldigt intressant lektion i seglingsteori där Kapten Sören gjorde det som bara vissa av våra lärare lyckats med – att hålla oss alla alerta timmen ut. Träningsfreaksen i klassen valde såklart att spendera den lediga 1 ½ timmen till att både springa och pumpa. De lite mer mänskliga av oss gjorde istället det sunda valet att bunkra upp godisförrådet inför det nationella provet som väntar oss imorgon.

Nu väntar säsong 1 av solsidan och mängder med popcorn på oss i salongen så därför säger vi nu "från oss alla till er alla, en riktigt god kväll".

//Sophie och Hanna ☺

Personallogg:

Ja, nu var de äntligen här. Eleverna. Den enda anledningen till att vi har ett jobb här ombord. Meningen med vår tillvaro. För att fira deras ankomst har vi som de själva sagt firat med att ha förtrogenhetsutbildning för hela klassen under förmiddagen och efter lunch drog vi vårt general alarm (det enda larm som vi har ombord och som används vid alla eventuella nödsituationer som skulle kunna uppkomma). Vi testade utrymning av båten, mönstring av alla ombord (så att vi är säkra på att vi fått ut alla) och sen hade vi en övning i övergivande av fartyget. Utöver det fick alla sätta på

sig sina arbetsflytvästar (dvs. den flytväst som vi använder under det dagliga arbetet ombord) och vi såg till så att de storleksanpassades till respektive elev och så att de lampor som finns på flytvästen fungerade.

Sen var det äntligen dags för dagens sista utbildningspass; Segelstationerna. Jag är ansvarig på vårt segel Focken och de 7 elever som jag och vår jungman Johan fick verkade superhärliga. De var väldigt intresserade och även snabblärd. Jag har en bra känsla inför den här seglingen och tror att det kommer bli en fin resa hem till Stocksund.

Nu på kvällen fick vi kladdkaka för att fira den första eleven som fyller år under resan. Herrejösses-mycket kladdkaka var det. Nu under natten så kommer eleverna att vara vaktfria för att de ska vara utvilade inför sitt nationella prov imorgon och senare på kvällen bär det av mot Ramsgate.

Hoppas att ni alla har det bra därhemma. Om mindre än fyra veckor är vi hemma men innan dess ska vi ha en strålande segling.

Hälsningar från överstyrmans Sofia



Besättningen på denna segling är stående från vänster:

Frida Jakobsson, matros och maskinansvarig. Frida har jobbat sex år på Älva och börjar bli veteran ombord.

Catrin Palmqvist, andrestyrmans. Bördig från Mariefhamn och har arbetat i flera olika segelfartyg, bl a fullriggaren Christian Radich och den holländska Stadt Amsterdam. Catrin läste till sjökaptan i Åbo och gör nu sin första resa ombord i Älva.

Robert Niesink, matros. Den verkliga veteranen, som lyckats tillbringa ett helt långt arbetsliv i olika segelfartyg, runt jorden och kors och tvärs. På Älva och Marina Läroverket har Robban varit med sedan starten.

Catharina Nordlander, vår kock. Började ombord i höstas, och är nu heltidsanställd. Catharina är en klippa, och lagar fantastiskt god mat.

Jessica Jönsson, elev på vår YH-utbildning, som nu gör en månads praktik ombord i Älva.

Sören Engzell, befälhavare. Har arbetat på Älva i drygt sju år. Tidigare erfarenhet från både handelssjöfarten och segelskutor.

Sittande från vänster:

Sofia Söderman, överstyrman. En skärgårdstjej från Söderöra, som läst sjökaptensprogrammet i Kalmar. Också Sofia har arbetat fem-sex år i Älva nu, tiden går fort när man har roligt.

Alva Hedlöf, lättmatros. Före detta marinbiologielev på Marina Läroverket, som gick vidare till att jobba som sjöman hos oss.

Johan Maurin, jungman som gör sin första resa med Älva, också han f d elev på Marina Läroverket.