

Logg från Älva

Datum: 4/6 2019

Personalloggare: Kapten Sören

Position: Hemma i Stocksund igen

Väder: Sommarväder!

Personallogg:

Kl 13.00 idag, då Älva anlöpte hemmabryggan i Stocksund, sattes punkt för ännu ett läsår under segel. Nio klasser och omkring 270 elever har trampat Älvas däck sedan avgången i augusti 2018. Lärandet har stått i centrum: sjömanskap, navigation, marinbiologi, sociala och ekonomiska studier i olika länder, matematik, språk, fysik...

Men Älva kan också erbjuda något mer, lärandet i livets goda skola. Att ta ut ungdomar till sjöss har så många kvaliteter som går långt utöver vad som är möjligt att uppnå i ett klassrum iland. Att vistas i en fysisk, verklig miljö i samspel med naturens krafter ger påtagliga insikter om vår roll på jorden, men också självkänsla och självtillit. Förmågan att samarbeta och hjälpas åt, att leva tätt tillsammans och att lösa konflikter blir nödvändiga. Både lärare och föräldrar kan berätta om hur våra elever växer under sina seglingar ombord i Älva, och hur det sociala samspelet i klasserna förändras och djupnar.

Vår segling hem med MB17b har varit mycket fin. Vi i besättningen har öst mycket beröm över eleverna, och det har verkligen varit befogat. Deras förmåga att jobba tillsammans, att lösa alla uppgifter med glatt humör (även i regn och kyla på nattvakterna) och att dessutom ha väldigt roligt, det har imponerat på oss. Vi ser väldigt mycket fram emot att få segla med den här härliga klassen igen nere bland Kanarieöarna i vinter.

Att vi dessutom haft fin segelvind under stora delar av resan har inte gjort saken sämre. Det är roligt att se hur glädjen bubblar i allas sinnen när frisk vind fyller alla segel och Älva forsar fram i 7-8 knop och med "ett stort ben i munnen" (ett gammalt uttryck för att illustrera de vita bogvågorna som fräsande breder ut sig kring fören).

Hälsningar från kapten Sören