

Logg från Älva

Datum: 3/6 2019

Elevloggare: Rebecka och Kalle

Personalloggare: Jessica

Position: Förtöjda vid Idskär

Beräknad ankomst till nästa hamn: Stocksund i morgon 13.00

Väder: Växlande men uppehållsväder

Elevlogg:

Dagen började med frukost med många trötta ansikten. Kanske berodde det på insikten av vad dagen kom att bjuda. Dagens fokus var nämligen städning. Inget pjåkigt småstäd utan en riktig storstädning. Hela Älva vändes upp och ned, hela klassen fick på några få minuter mål att eliminera varje liten dammrätta, stor som liten. Kuddar skakades, madrasser dammsögs och det blev nära till bråk över disktrasorna. Så fort gick hela förmiddagen, efter några timmar av hårt arbete blev det äntligen tid för lunch. Varmkorv med bröd var på menyn och maten uppskattades speciellt mycket idag. Efter lunch fortsatte städningen. Lårarna på övre däck blev fint polerade och vaxade, så flitigt att de nu är så glatta att de fungerar bättre som rutschbana än sittplats.

Med allt mer avklarade städområden fick vissa ombord leta efter nya saker att göra, då fanns Älvas mässingsföremål som långtande efter lite putsning. Salongen liknade snabbt en tomteverkstad, dock var arbetarna inte ständigt så glada som tomtens nissar brukar vara. Trasorna blev smutsiga men mässingsbeslag och kompasshuset blev spegelblankt. Frågan "Varför skulle man någonsin vilja ha mässing på en båt?" blev frågad ett rätt bra antal gånger.

Kl. 14.30 var det tid för avgång och ankaret spelades upp. Älva tog kurs mot Idskär. Med Sörens supermanövrering och Robbans hjälp från ribben kom Älva in till den oproportionerligt lilla flytbryggan vid Idskär. Om Älva ligger still för att hon är bra förtöjd med tappar eller om hon vilar lätt på botten är en fråga svår att besvara. Bogsprötet sticker fram en bra bit över land men tur nog är ingen tillräckligt lång för att slå i huvudet.



Efter slutstädningen var det avslutningsmiddag med tema "Pappornas stekfest". Kuddar smugglades med under tröjan för att efterlikna ölmagar och glasögon snabbare än ljusets hastighet var väl närvarande. Revbensspjäll, kycklingfiléer, oxfilé, paprika och rotfrukter var serverade. Efterrätten bestod av en underbart god marängtårta med egengjord hallonsylt och lemoncurd.

Födelsedagsbarnet Dessi fick en fin sång dagen till ära och klassen läste upp ett tacktal till besättningen då de har gjort så mycket för att få oss elever att må bra, Tack! Nu ska vissa av oss elever på hamnvakt och en del andra planerar att utnyttja Idskärs bastu och badbrygga.

Summan av kardemumman en riktigt rolig dag trots kriget mot dammråttorna, sanolikheten att tårar fälls imorgon är stor och med ett så härligt avslut på resan ser vi starkt fram mot vårt nästa äventyr på Älva. Det är dock en annan femma, vi ses snart där hemma!

Kram Rebecka och Kalle



Personallogg:

Som en våg på ett öppet hav sköljer vi idag däck och reling som sig bör. Salt blir till sött, likt en nagel som fått sin puts. Väl förtöjda vid Idskär vi är och där en afton med grillen på G. I morgon dag sätter vi kurs mot Stocksund. Och vill med dessa ord passa på att tacka alla ombord för en seglats som tagit oss otaliga nautiska mil. Stort tack från mig!

Må gott!

/ Jessica, YH-praktikant

