

Logg från Älva

Datum: 21/5-19

Elevloggare: Isak, Nore

Personalloggare: Lasse

Position: Helgoland

Avgång: I morgon eftermiddag

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ankring vid Tjärnö söndag 26/5

Väder: Molnigt

Elevlogg:

Hej igen,

Oj, oj, oj vad tiden går snabbt när man har roligt. Halva seglingen är nu seglad och vi har hittills lärt oss en livslängd av intressant kunskap. Idag vaknade vi upp i det vackra pensionärs- och taxfree-paradiset, Helgoland. Helgoland får varje år ta emot tusentals turister och majoriteten är nog pensionärer som uppskattar fågelskådning. Ön är dessutom en taxfree-zon vilket gör att butikerna på ön ser ut som på en flygplats. Vi har under natten legat utanför en vacker tremastad skuta vid namn Albert Johannes istället för direkt vid kajen. Klockan 10 skulle Albert Johannes lämna Helgoland och vi var tvungna att lägga loss för att sedan lägga till vid kaj. Vi tutade självklart hejdå till fartyget, men de valde dessvärre till vår besvikelse att inte tuta tillbaka. Det tog 1,5 timme tills vi låg vid kaj igen.

Klockan 13:00 begav vi oss upp på Helgolands högländ där vi möttes av ulliga får och häckande fåglar. Ute på klipporna var det hundratals havssulor som bjöd på en underbar show. Ruvande honor och ståtliga hanar jobbade för fullt för att få sina ägg till ungar. Många fina bilder togs, och eviga minnen skapades. Efter fågelskådning fick man välja att strosa runt på gatorna och möjligtvis handla sig lite taxfree godis, ibland måste man ju unna sig! Vaktlaget som håller till i Byssan begav sig hemåt för att laga en 2-rätters middag. Vaktlaget bestämde sig att ha temat barnkalas och klädsel och mat var därför arrangerat därefter. Vid 18:00 bjöds alla finklädde elever och besättning in i matsalen för att förtära en ypperlig måltid. Det bjöds på lasagne och pannkakstårta som var välarrangerat och lagat med omsorg av vaktlaget. Våldigt gott var det! Aftonen lider nu mot sitt slut och vi sitter just nu reflekterar över de härliga minnena som skapats under dagens gång. Helgoland är en varmt rekommenderad destination.

Från oss all, till er alla, en riktigt god afton!

Personallogg:

Hej

Efter lektionen i marinbiologi direkt efter frukost var vi tvungna att släppa ut fartyget som låg mellan oss och kajen. Efter lunch var det så dags att bege oss upp på fågelberget. Vi tillbringade en hel del tid där uppe bland havssulor, sillgrisslor, stormfåglar och tretåiga måsar. Vad har dessa med marinbiologi att göra, kan man fråga sig? Jo, åtminstone de två förstnämnda är ypperliga fiskjägare, havssulan direkt från luften där den dyker som ett spjut från femtio meters höjd rakt ner på sitt byte. Sillgrisslan däremot simmar, dyker ned under vattnet och jagar fisk med hjälp av sina vingar (de simmar likt pingviner). Båda arterna påverkar definitivt fiskbestånden i kustnära områden. Eleverna visste nog inte vad de skulle vänta av denna vandring, men samtliga var positivt överraskade och imponerade.

Imorgon åker vi ut till "Die Düne", en sandö bredvid huvudön. Här ska vi bland annat få uppleva hundratals sälar som ligger på stränderna. Även sälar påverkar det biologiska livet i havet, genom att livnära sig på större och mer fisk per individ än fåglarna. Området torde vara ganska rikt på fisk då konkurrensen borde vara hård mellan fåglar, sälar och inte minst människor. Igår när vi anlände låg minst åtta stora fiskebåtar här. Det verkar finnas fisk till alla.

På eftermiddagen avgår vi sedan mot Tjärnö dit vi räknar med att anlända någon gång under söndagen.

Tack för den här gången

Lasse



