

# Logg från Älva

---

Datum: 15/5-19

Elevloggare: Moa och Melina

Personalloggare: Lättmatros Alva

Position: Oudeschild, Texel

Segelsättning: Ingen

Planerat datum att segla vidare: 18/5

Beräknad ankomst till nästa hamn: Helgoland 20/5

Väder: Solsken och cirka 12 grader

## Elevlogg:

Skepp o' cykel!

Dygnet började i smått kaos på grund av tidsskillnaden mellan England och Holland. Många alarm ringde för tidigt. Nu har vi klarat av vår andra seglats och kan nu kalla oss sjömän (ej bekräftat av någon annan än oss själva). Trots den gungiga färden har vi klarat oss från den värsta sjösjukan. Under frukosten fick vi nyheterna om att det var dags för "rent skepp" (storstädning). Därför fortsatte morgonen med städning av hytterna från tak till durk (bokstavligen).

Dagen fortsatte med lektioner i både engelska och fartygsbefäl. Under förmiddagen kom land i sikte och några sälar visade även upp sig på stranden. 13.30 låg vi lugnt förtöjda i hamnen Oudeschild på Texel, en liten by och några söta får synliga från båten. Nu var det dags att fira födelsedagsbarnet Eskil, vilket gjordes med sång och därefter avnjöts tårta av vår duktiga kock, Catarina. Därefter var det dags att avsluta rent skepp. Nu var det Älvas tur att bli skrubbad, spolad, dammsugen och så vidare. Mest tur hade nog vaktlaget som ansvarade för däck då vädret tillät shorts och flipflops. Sen serverades en god middag och just nu pluggas det både engelska (inlämning idag) och fartygsbefäl. Imorgon blir det vår första marinbiologiexkursion, spännande!

Puss o kram

Moa och Melina



Älva i gott sällskap av holländska segelfartyg i Oudeschild

## Personallogg:

Skepp o' hoj!

Idag är det jag, Alva, som skriver. Jobbar ombord som lättmatros denna resa och har varit ombord fram och tillbaka sen ett år tillbaka. Jag gick tidigare i skolan, marinbiologilinjen som den här klassen. Så på fredag får jag turen att få följa med på en marinbiologexkursion, det ska bli kul! Har hunnit göra några själv innan jag tog studenten.

Vilket väder vi har haft idag! Idag hade vinden minskat ganska rejält så det var inte längre så kallt, och strålande sol fick vi också. Att gå på vakt idag var ett nöje. Hann även sitta i solen i någon timme under frivakten. Vi hade en fin och lugn tilläggning, och som Moa och Melina skrev var det dags för vår fina båt att bli avfärskad och få bort all salt och smuts. Nu är hon skinande ren.

Dagens höjdpunkt måste ha varit solen och den goda jordgubbskakan Catarina hade bakat!

Alva