

Logg från Älva

Datum: 2019-10-08

Elevloggare: Alfred Grönkvist Albinsson

Personalloggare: Madeleine Johansson

Position: Vigos hamn

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: Om sex dygn

Väder: Mulet, disigt och ingen vind

Elevlogg:

Idag, tisdag 8/10, var vår tredje dag i Vigo. Till skillnad från gårdagens underbara väder så har vi haft mulet och en gnutta regn. Vädret stoppade dock inte klassen från att glatt promenera runt i alla Vigos butiker och caféer.

Det var idag dags för seglingsprojektgrupperna att hålla sin andra presentation, detta utfördes med en grupp i taget så resterande av klassen fick gott om tid att dela ut enkäter och njuta av staden. Jag och Calle fiskade längs Älvas reling och lyckades hala upp två fina fiskar. Fiskarna fick, efter att ha poserat för många bilder, sedan simma vidare.

Besättningen sysselsatte sig med underhållsarbete, exempelvis genom att byta en toalett och bättra på relingsfärg. På tiden var det också att få en rejäl matleverans. Den stuvades kvickt undan för att alla sedan skulle få njuta av en trevlig gemensam middag ombord. Efter middagen ville somliga plugga, medan andra var sugna på att återigen ge sig ut i Vigo. I vanlig ordning var alla hemma i god tid och många kröp till kojs.

Filmen "Good fellas" visades i salongen med en publik om ca 4 elever, resterande vakna ägnade sig åt kortspel och mysigt umgänge. Imorgon ger vi oss av med destination Marocko.

Jag, Alfred, tackar för mig och önskar er alla trevlig onsdag och hoppas att ni uppskattar läsningen. Adios!



Personallogg:

Gokväll!

Madeleine heter jag, seglar som jungman ombord denna resa. Jag har arbetat på båtar sedan 2013 och seglade senast som lättmatros ombord på Älva förra resan med marinbiologerna.

Idag har vi i besättningen arbetat med underhåll av båten. Toalettmeck, slipning, målning och det största arbetet och det som tog upp mest tid – matleveransen. I den engagerade även eleverna sig i för att få undan allt till sina respektive platser. Den sista maten (frysvarorna) stuvades in runt halv åtta. Detta på grund av ett läckage i ett rör från sjövattnet upp till kylaggregatet som vi provisoriskt fixat två gånger på överresan från Cherbourg, men som nu en mekaniker kom och bytte ut och blev klar med vid den tiden.

Nu är klockan mycket och vi alla behöver vår skönhetsömn innan morgondagen då vi far mot varmare ställen – nämligen Smir, Marocko. Ha det gott alla där hemma.

Kram och hej! /Madeleine