

Logg från Älva

Datum: 29/9 2019

Elevloggare: Theo Christensen Jäger

Personalloggare: Björn Berndtson

Position: Cherbourg

Segelsättning: Ingen

Fart: 0

Kurs: Ingen



Beräknad ankomst till nästa hamn: "Det vette gudarna" – Björn Berndtson

Väder: Moln blandat med regn

Elevlogg:

Klockan var strax innan 06:00, nattens sista vakter blev just välkomnade av regn och mörker. De inrättade sig under bryggans glesa tak för att skydda sig mot regnet. Tätt därpå inleddes morgonen av träningsnarkomanerna som skulle sätta igång med sitt dagliga drillande. Då båten har brist på gym, använde skrotlyftarna sig av vattendunkar för att utöva sin testostero... ehm... hälsosamma rutin. Samtidigt strosade löparna glatt runt i den lilla staden njutandes av morgonens friskhet.

Inne i båten hade byssanlaget börjat förbereda föda till den trötta, sömnberövade klassen. Till sengångarnas besvikelse var havregrynsgröten ringa i mängd. Men vem vet, nu kanske de kommer i tid i framöver? Frukosten åts i all hast för i eftermiddag, skulle 2 okända vaktlag hålla resans första seminarier baserat på resultaten de hittills snappat upp.

Hårt arbete ockuperade de närmaste timmarna fram till lunchen som följdes upp av briefing från besättningen. Förväntningar och spänning osade i luften. Ärrade efter Engelska kanalen och smått uttråkade över att vara i hamn ville vi alla ha bra nyheter. Vi fick veta att vi antagligen kommer att ha bidevind växlande till halvvind hela vägen genom Biscaya med medelstora vågor och att vi äntligen kommer att lägga loss imorgon bitti. Luftens spänning byttes ut med glädje och lättnad, alla kunde andas ut. För vi skulle äntligen få röra oss mot nästa resmål, i varmare breddgrader. Vigo var beredd för snart är vi iväg.

Klassen har nu fått de bästa nyheterna på hela resan. Moralen fick en knuff i rätt riktning och de följande timmarna präglades av fokus och arbete på sjömanskap och seminarieförberedelser, vilket gjorde det extra gott med en välförtjänt pizza och biokväll.

Simma lugnt alla läsare! För imorgon lägger vi loss!

Personallogg:

Klockan är halv åtta på kvällen och andra halvan av "Saving private Ryan" rullar på skärmen, streamad från Netflix i dessa dagar av fri roaming. Delar av klassen tittar, andra är ute och provianterar i ett söndagsöppet Carrefour inför morgondagens segling, andra är ute på däck och njuter av en ljum kväll efter dagens regnande. Dagen har varit en arbetsdag och äntligen är vi igång med redovisningarna. De två sista vaktlagen har sina seminarier i morgon förmiddag, innan avgång, och jag tror att alla längtar efter att kasta loss och att alla också är glada över att seminarierna är gjorda på stabilt underlag. Cherbourg är en fin liten stad men nu kan vi den, och Vigo väntar. Och på vägen förväntar vi oss mängder med delfiner som leker runt fören, kanske mareld drivande förbi båten på nätterna och en och annan val som blåser på avstånd. Samt vintergatan, månens olika faser och massa stjärnor som vi aldrig sett hemma. Kanske blir det så.....

Au revoir från Björn, sociologilärare och jungman

