

Logg från Älva

Datum: 26/9-2019

Elevloggare: Ida Bjerregaard

Personalloggare: Björn Berndtson

Position: Cherbourg – Octeville, Normandie, France

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Väder: Regnigt och mulet

Elevlogg:

Hej alla!

Idag lade vi till vid hamnen i Cherbourg kl. 09:00. Detta var mycket efterlängtat med tanke på nattens färd över engelska kanalen.

Kl. 10:00 tog sig 33 trötta med glada elever, som äntligen fick sätta fötterna på fast land, ut till bussen med matsäck för en avfärd mot Caen och D-day stränderna. Eftersom att vi låg lite efter i schemat blev det en kortare guidad tur, trots detta var upplevelsen överväldigande. Vi gick med vår guide längs kyrkogården där ca 9000 soldater är begravda. Efter detta satte vi oss i bussen, denna gång hade vi siktet mot Caen och The memorial museum. På museet, som för övrigt var enormt, gick vi runt bland utställningarna och avslutade besöket med två kortfilmer om krigstiden.

Vi var tillbaka på fartyget ca 17:45 och åt god mat städade inför våra gäster som kommer. Imorgon ska vi nämligen till en fransk skola "Lyceé Victor Grignard" och de kommer hit och tittar hur vi har det. Detta ska bli jätteroligt.

För övrigt ska Björn ikväll ha en filmvisning med en av hans personliga favoriter nämligen "Saving Private Ryan".

Simma lugnt därhemma!



Personallogg:

Hej!

Dagen har varit intensiv. Förunderligt hur snabbt man kan gå från kaos till ordning – i natt rullade vi ordentligt och frampå småtimmarna kändes möjligheten liten att kunna åka på dagens utflykt till D-daystränderna och museet i Caen, att hinna lägga till, fixa matlådor, få ordning på allt. Vi fick en lots utanför Cherbourg och tog oss in för att passa tiden 08.40 då bron till den bassäng mitt inne i stan som vi ligger vid är öppen (bron öppnar bara i samband med högvatten). Vi la till vid nio och vi lyckades lokalisera bussen och be honom fortsätta vänta och ringa till guiden och säga att vårt möte i Omaha beach skulle bli försenat en och en halv timme. Men vid halv tio satt alla eleverna och vi två lärare med varsin matlåda, regnkläder och praktiska skor i bussen. Och med gott humör!

Nu har vi just ätit middag och alla fixar det de behöver fixa, ex köpa godis i stan, innan filmvisningen drar igång vid halv nio. Det blir bara halva filmen idag, eleverna kommer nog behöva sin skönhets-sömn framåt halv elva.

Over and out från Björn