

Logg från Älva

Datum: 25 september 2019

Elevloggare: Mikaela

Personalloggare: Sofia

Position: Engelska kanalen

Segelsättning: Inga segel uppe

Fart: 4 knop

Kurs: 215

Beräknad avgång till nästa hamn: Imorgon bitti

Väder: Mulet med regnskurar, 10 m/s och 3 m vågor

Elevlogg:

Hej där hemma!

Dagen som många av oss elever längtat efter hade äntligen kommit, det var dags att kasta loss och lämna Porthsmuth för att bege oss ut på Engelska kanalen mot Cherbourg. Redan dagen innan blev vi informerade om att två vaktlag skulle vakna för frukost redan klockan 07.15 för att sedan göra oss redo för avgång. Vi kastade loss och började vår resa mot ett efterlängtat och soligt Frankrike. Denna längtan blev dock snabbt glömd av vissa som drabbats av vad dom drygt tre meter höga vågorna bidrog till. Men vissa av oss elever klarade oss i alla fall bra från sjösjukan. Klassen höll en god ton i team-andans spår när vi genom hela dagen ställde upp för varandra genom att byta vaktpass, ta över i byssan eller att springa med knäckebröd, mariekex och kaffe till de som behövde.

I alla vågor och rusk håller inte heller saker sin rätta plattser. Efter dagen låg det allt ifrån pasta-vatten, meloner, flytvästar och kläder på stora delar av båtens golv som besättningen städade upp. Det blev lite halka och en spruken läpp men i det stora hela gick resan väldigt bra.

Nu ser vi fram emot några lugna dagar och ett besök av vår franska vänskola.

Gråa hälsningar från Älva

//Mikaela





Personallogg:

Hej hopp från en blåsig engelsk kanal!

Dagen vi alla väntat på var här. Efter att ha väntat ett halvt dygn extra pga vädret så kom vi äntligen iväg. Den första timmen gick allt jättebra och eleverna var glada och nöjda. Sen visade engelska kanalen var skåpet ska stå och då var många elever inte så kaxiga längre. Nästan alla resor börjar så här. Det spelar i stort sett ingen roll hur hög sjön är eller inte är. När man kommer ut på öppet hav så betar sig båten annorlunda än den gör till kaj och är man inte van så blir det en rejäl omställning för kroppen. Jag menar inte att vi haft en glassig resa under dagen men det blir lätt så att folk mår dåligt det allra första benet. Det som är positivt är dock, även det, återkommande på alla resor.

När vissa elever mår dåligt så ställer de elever som mår bra verkligen upp för de som behöver det och de tar hand om varandra på ett sätt som de nog aldrig har behövt göra tidigare. De elever som mått bra har fått testa på mycket under dagen, allt från att hjälpa sina vänner till att sätta det första seglet den här resan. För att stabilisera båten något i vågorna så satte vi upp stagfocken (ett av våra försegel).

Nu när jag skriver det här är klockan halv 12 på natten och det är tyst och lugnt i båten. Vinden har avtagit och vi puttrar på i 3,5 knop mot Frankrikes kust där vi ska ta lots klockan 0735 svensk tid. Sen kan vi se fram emot en rejäl rengöring av båten och eleverna åker på utflykt direkt efter ankomst. Nya tag imorgon helt enkelt.

Hoppas ni har det bra därhemma. Här har vi det ändå ganska fint.

/Sofia (Överstyrman)