

# Logg från Älva

---

**Datum:** 2019-10-16

**Elevloggare:** Nikki Saavedra Forsberg

**Personalloggare:** Frida

**Position:** Marina Smir

**Segelsättning:** -

**Fart:** -

**Kurs:** -

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Lördag

**Väder:** Sol med enstaka moln

## Elevlogg:

Hejsan alla där hemma!

Jag hoppas att ni har det lika bra som vi har det här i Marocko. Inte för att klaga, men idag var det riktigt varmt. Vi inledde dagen med att fira födelsedagsbarnet Emelie. Hon blev väckt med sång, presenter och ballonger. Sedan ytterligare firad med kladdkaka till frukost.

Strax efter morgonstädningen så begav vi oss till the Blue City. Den långa bussresan på två timmar var uppskattad då man fick se höga bergskedjor, åsnor, palmer och stränder längs vägen för att komma fram till en stad fylld av färger (främst blå då såklart). En otroligt vacker stad. Bilderna kan tyvärr inte tala för verkligheten. Jag är ledsen, men ni hade behövt vara där. Vi började med en guidad tur av Arvid. Vi gick längs gångar fyllda av marknader. Man fick verkligen öva på sina prutkunskaper.

Efter guidningsturen ”släpptes vi fria”. Vi delade in oss i grupper och fick en slant för att prova på den marockanska maten. Jag och min grupp satte oss på en restaurang som låg på en terrass med utsikt över hela staden, omgiven av höga berg och starka färger. Efter maten strosade vi runt bland marknaderna, målade lite på hus och klappade katter. Det var en lyckad dag helt enkelt. Man kanske till och med har fått lite bränna om man har tur.

Dagens inte så mycket höjdpunkt var efter bussresan när alla höll på att kissa på sig. En diram kostade det att få gå på ”toa”. Väl inne i badrummet fick vi se att det var ett hål i marken. Varken papper eller kranvatten fanns det tillgång till och inte heller gick det att spola. Det var en spännande upplevelse, men något vi helst inte gör igen. Höjdpunkten för mig måste ha varit fikapaus. Efter att ha gått runt i staden i timmar så var det skönt att slå sig ner med nutellacrepes och ananasjuice.

Vi alla hälsar till er från Marocko. Ha det bra! Nu är det inte långt kvar tills vi ses.



## Personallogg:

Hej allihopa,

Idag har besättningen passat på att göra alla högljudda och skitiga jobb på däck som vi undviker att göra när eleverna är ombord.

Det har knackats rost längs med hela styrbords sida och sedan målats med grundfärg.

Vårn överstyrman hoppade in i byssan och lagade en otroligt god middag (!), då vårn kock var med på utflykten till Chefchaouen.

Jag själv har jobbat lite i maskin med att rensa sjövätskefilter och sedan gått in i inredningarna för att laga det som varit trasigt. Jag har löst ihop en lampa, spacklat väggar och skruvat på både det ena och det andra. När man jobbar ombord så hinner man vara allt från elektriker till rörmokare till vanlig däckis. ☺

Nu på kvällen så är de flesta ganska trötta och har redan gått och lagt sig, men det finns en del modiga själar som gett sig ut på byn för att jaga WiFi och ta reda på vad som händer hemma. Allt som allt är det väldigt lugnt ombord.

Nu ska jag sätta mig i hytten och läsa en bok och njuta av lugnet innan stormen ;)

Mvh Frida