

Logg från Älva

Datum: 14/10 2019

Elevloggare: Caroline Näslund

Personalloggare: Thomas

Position: Smir, Marocko

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: 18/10 2019

Väder: Delvis solsken

Elevlogg:

Tjollahopp!

Idag kom vi äntligen fram till Marocko! När vi anlände till kajen, var det rent skeppstädning som gällde, jobbigt men nödvändigt. Allting på skeppet ska städas grundligt och noggrant; byssan, mässen, salongen, allt skulle städas! När alla var trötta utlöstes ett lite vattenkrig på däck, det var kul!

Efter städningen blev det middag, då fick vi även ställa tillbaka klockan en timme så det var ju trevligt. Vi har en svart sopsäck som kallas för "Shit list" alltså om man inte plockar undan efter sig eller lämnar någonting där det inte ska vara hamnar det i svarta säcken. Idag skulle straffen, om du hamnat på "Shit list", utföras. Det blev upp för många på däck för att putsa mässing, men de gjorde nog det bästa av det med ett leende på läpparna och staplade upp på bryggan med stor entusiasm.

Imorgon ska vi åka till Tanger och besöka en vänskola. Då kommer vi få tid att samla in de sista enkäterna till våra undersökningar. Nu ska många ut och utforska hamnstaden Smir och vissa ska till och med ta det första doppet för denna resa!

Ha de gött, haaaaj

/Caroline, med input av Ida B



Personallogg:

Efter flera dagar har vi äntligen navigerat ner till latitud 35. Tyvärr fick maskin arbeta större delen av resan, förutom vid enstaka tillfällen då vi seglade råtacklat. Det märks att eleverna börjar bli varma i kläderna att stå till rors. Fartyget håller sin kurs betydligt bättre. Även positioneringen i sjökortet verkar vara en kul syssla då fler av eleverna gör det med belåtenhet, och ännu gladare blir de när de har märkt ut positionen på rätt plats. Snart har vi skapat en hel liten armé av nya sjömän när de äntligen har börjat använda rätt termer som durken, byssan, styrbord, babord, bogspröt och bredföck. I vissa aspekter har eleverna blivit lite för bekväma så här en vecka innan hemfärd. Det slarvas en del med utkiken trots kontinuerlig upprepning av hur viktigt det är. Efter förtöjningen präglades min eftermiddag åt att rätta sjökort men snart får även jag njuta av denna varma afrikanska idyll med en härlig kvällspromenad vid stranden och kanske en liten glass.

Ha de så fint där hemma.
Styrman Thomas

