

Logg från Idskär

Datum: 6 september

Loggskrivare, elever: Elin, Jennie

Loggskrivare, personal: Elin Borg

Dagens ämne: Svenska

Väder: klart och soligt, måttlig vind

Elevlogg:

Hej alla! Vi är två nya elever på Marina läroverket som går MBV22. Idag åkte vi med Petsamo till skolans ö, Idskär. När vi kom fram fick vi lasta av all mat samt vårt bagage. Sedan fick vi en rundtur runt ön, då fick se vilka platser som var perfekta för våra tält.

Efter tältuppsättandet fick vi gulaschsoppa med bröd serverat av tvåorna. Vi blev sedan delade i halvklass då hälften lärde sig att köra båt med treorna medan de andra fördjupade sig i Östersjöns olika fiskarter. Efter en fruktpaus bytte vi roller.

Efter den goda middagen så blev vi indelade i sex olika grupper som var blandad med alla årskurser. De grupperna skulle då tävla mot varandra i trekamp. De i vår klass som vann var Anthony och Olai. Även fast alla inte vann blev alla belönade med en riktig god hembakad efterrätt som bestod av kanelbullar och tigerkaka. Tack för denna gång! /Jennie och Elin
Hörs imorgon (kanske)

Personallogg:

Hej!

Jag heter Elin och är nyanställd svensklärare på ML. Varje dag går jag hem och nyper mig i armen - får man verkligen ha det så här bra på jobbet? Morgonpromenaden från bussen till Stocksunds hamn i den ännu kvardröjande sommarvärmnen, solglittret i vattnet vid kajen och båtarna som guppar vänligt. Att därefter komma in på skolområdet och mötas av glada ansikten hos elever och kollegor – ML är en plats att trivas på!

Nu är jag med här på Idskär för första gången och har redan blivit så väldigt förtjust i denna söta lilla ö. Omgivningen gav mig och eleverna i MBV21 extra inspiration då vi gjorde retorikövningar tillsammans i storstugan under eftermiddagen. Många skratt blev det, då eleverna bland annat skulle "gissa varandras känsla utan prata" och "sälja en osäljbar pryl". Alla bjöd på sig själva och visade förutom ett glatt humör, imponerande retoriska talanger. Vilken bra uppvärmning inför kommande muntliga anföranden i höst!

Förutom lektioner i svenska, naturguidning och båtåkning - har eleverna hunnit med att sätta upp tält (ettor) laga mycket god mat till oss alla och umgås och ha det trevligt tillsammans. Det är en fröjd att se ettor, tvåor och treor knyta vänskapsband och ha så kul ihop. Nu leks det lekar här utanför i en glödande solnedgång. Kanske lyckades vi fånga sommarens allra sista dag? De glada skratten lockar - jag avrundar därför här, på återseende!