

# Loggbok från Viksten

---

2018/10/9

## Elevlogg

Efter en god natts sömn och ett busig kväll dagen innan så vaknar Mbv 17 och Mbv 16 eleverna till frukosten 08.00, förutom de stackarna som gjorde frukost 07.00. Vi har städlat Idskärs alla stugor, kök och badrum i väntan på att den före detta flottist minröjaren Viksten ska plocka upp de glada Mbv eleverna. Vi har dammsugit, moppat, putsat och plockat, trälat och slitit som stockar och efter en hel dag de tillslut fick mat och när de har ätit de en siesta fick ta. Rasten tog slut när Viksten flöt fram till vårt hus. Då var det bära och träla som gälla ty mat voro bra efter en sådan lång dag.

Vi bordade Viksten och sa hej då till den skönaste Kekke och den trogna ö ansvariga Björn, för att sedan åka längre österut med det nyinköpta fartyget Viksten och installera oss. Ikväll har vi Marinbiologi och Fartygsbefäl, där vi även ska ha praktisk lärorik nattnavigering genom skärgårdens alla öar, holmar och skär.

//Vincent Haraldsson i Mbv 16 och Måns Irborg i Mbv 17

## Lärllogg

Idag blev en ganska lugn dag för eleverna. Vi hade en hel del tid i planering för städning och dessutom tog det lite längre än planerat innan Viksten kunde lämna skolan för att ta sig till Norra Idskär – vi hade missat en lektion i planeringen som en av lärarna behövde genomföra innan avgång. Resultatet blev att stugorna, klassrummet, bastun och toaletterna på Idskär blev väldigt bra städade. Vi han t.o.m. med att svepa hela ön och plocka upp skräp av olika slag.

När vi sedan installerade oss på Viksten – det var allas första resa med henne – så blev det några reaktioner på hytterna, där vi kommer att sova i hytter med 5-6 eller 11 personer, det vara bara tjejerna (4 st.) som fick en hytt med 4 bäddar. Nu håller alla på med antingen nattnavigation (MbV16) eller BiVat (MbV17). Vi har haft en bra dag där alla har ställt upp på olika sätt. Bara ett säng ben bröts av från en säng på Idskär. Så en bra dag i skärgården. ☺