

Logg från Norra Idskär

Datum: 13/9-2018

Elevloggare: Ronja, Johanna M och Alva A

Dagens ämnen: Eng - civil rights, Sh – Sveriges styre

Väder: sol och blåst

Elevlogg:

Morsning korsning från LK18!

Vi började dagen med en ordentlig frukost som grupp 2 hade lagat. Efter frukosten kämpade vi tappert med engelska ända fram till lunch. Vi diskuterade om filmen vi tittade på igår, vilket var American History X, recommend recommend. Diskussionerna var om olika ämnen från filmen så som rasism, förebilder och personlig utveckling. När vi var klara med det började vi på nästa projekt vilket var debatter på engelska. De ämnen man kunde argumentera för/ emot var "affirmative action" eller huruvida extremistiska organisationer ska få demonstrera, t.ex. NMR (Nordiska motståndsrörelsen). Sen var det käk där grupp 3 stod för den fantastiska kyckling-curryröran som var mycket godare än den såg ut.

Timmar av samhällskunskap följde där vi pratade om Sveriges styre. Komplicerat men intressant. När fokuset försvann tog vi en break och fick äntligen ta del av de efterlängtrade bullarna och kakorna. Vi som inte fick några kakor kan ju vända blickarna till Hjalmar och fråga var de tog vägen... Stackars Sixten fick inte ens en bulle och fick nöja sig med ett glas saft.

Nu ser vi fram emot en riktigt smarrig middag, bastu, lägereld och lekar! Synd att ingen köpte marshmallows.

Tjingeling!

Kram LK18

Personallogg:

Ja, det goda humöret och energin fortsätter, trots att några förkylningar härjar och två elever fått bryta upp och åka hem i förtid. På ett sätt verkar tiden stanna en aning när man är på detta fina skär. Det blir mer energi över än under de normala arbetsdagarna, kanske beroende på att det blir mer fokus på några få saker än på allt möjligt! Vinden har slitit i dörrposterna, mojnät en smula för att sedan tillta igen. Våra elever har haft mycket intressant att säga om filmen igår!

De enorma styggelserna till finlandsbåtar stävade just förbi som de plägar göra morgon och kväll. Svallvågorna sveper över våra stränder och sätter pontonbryggorna under oss i svängande, guppande rörelser så att vi får ta spjörn med tårna för att inte ramla omkull eller falla i sjön när mosntren drar förbi. Som tur är sker det bara två gånger om dagen! Nu ringer gong gongen! Dags att äta middag!

/Jan