

Logg från Norra Idskär

Datum: 12/9-2018

Loggskrivare elev: Josefine J och Sonia

Dagens ämnen: Eng-civil rights, SH-ideologier och val och LK-figuren

Väder: Molnigt till en början, sedan spöregn och mycket vind som avslutades i en stjärnklar natt.

Elevlogg:

Morsning korsning från LK18!

Gårdagen började med att vi 08:45 samlades på skolan för att ta Tranholmen ut till Idskär. När vi kom vi passade på att ta ett varv runt Idskär på den gamla vindsurfingbrädan med endast en träåra som fram till ön delade de ut våra rum och vi fick installera oss i stugorna. Fram till lunch hade vi fritid då hjälp. Trots den starka blåsten och de iskalla strömmarna kom vi oskadda tillbaka för trotsa ödet ännu en gång med att ta ett dopp i det 14 gradiga vattnet.

Sedan serverades chilli con carne med delikat ris. Fram mot eftermiddagen hade vi vår första lektion med Janne.

Lektionen handlade om civil rights och #blacklivesmatter. Det följdes av rast och sedan lektion med björn om valet 2018 och grund ideologier.

Sedan en dag tillbaka har vi startat ett klasskonto (shoutout till @lk18.ml) det var under eftermiddagen som vi märkte det. Kriget hade börjat. Det började med vad som i andras ögon kanske verkade som en vänlig gest. Ett simpelt meddelande på @mbvlol18 instagram story. En shoutout till "U-kontot @lk18.ml". Men vi visste bättre; detta var en krigsförklaring. Vi började med att posta en bild på Hjalmar's storfångst, när vi senare fick kommentaren "gulligt" av mbv hade den först så lättsamma stämningen blivit till blodigt allvar. Så vi började planera motdrag. För att kontra mbv:s ynka inlägg på deras gädda tar vi ett foto på Hjalmar med hans nya fångst: en hel vithaj och som pricken över i:t börjar vi driva med deras shoutout inlägg (kolla insta för den krossande dissen).

Några modiga klassmedlemmar avslutade dagen med ett uppfriskande kvälsdopp och bastu.

Tjingeling!

Kram LK18

Personallogg:

Som framgår av elevernas logg ovan så är stämningen mycket bra, vi fyller dagarna på Idskär med mycket lektioner, båt, bastu och annat roligt. Blåsten håller i sig även nu på eftermiddagen onsdag, så kvällens lägerbål kommer att bli uppskjuten till imorgon. Istället blir det filmvisning, American History X, aktuell både i engelska och samhällskunskap. Och eleverna förbereder redan nu kvällens bastu, som lär följa filmvisningen.

Björn