

Logg från Norra Idskär

Datum: 31/8 2017

Elevloggare: Malcom Andersson, Sofia Medin

Lärologgare: Linnéa Törnqvist och Arvid Lundkvist

Dagens ämnen: naturkunskap, matematik och engelska

Väder: Regn

Elevlogg:

Dagen började klockan 07.30 med frukost som en av bysangrupporna gjorde. Det var gott. Efter frukost följde städning och sen började lektionerna. Vi satt i halvklass och växlade mellan engelska och matte ungefär 4 gånger. Klockan 12 fick vi en välförtjänt lunchpaus, en klassisk torsdagslunch bestående av ärtsoppa och pannkakor. Vi spelade även Boule, vissa skylldes sneda och korta kast på vinden, men det var bara boule shit XD (hahaha). På eftermiddagen fortsatte lektionerna, trots att vi elever började segla iväg och tappa fokus. Därför blev alla lite extra glada när vi bröt för fikapaus. Mellan eftermiddagens lektioner klämde vi in en tillitsövning med fall i grupper. Sista skoluppgiften innan middagen var att skriva ett recept på hur man ska synliggöra människor utifrån en novell av Tove Jansson. Kvällens middag bestod av köttbullar med potatismos och den nya kombon jordgubbssylt- oväntat men gott! Efter middagen fick vi äntligen lite fritid, då bestämde sig några för att äventyra på sjön. Två personer lånade Idskärs vattencykel och vinglade ut på sjön. En stor motorbåt kör snabbt förbi, äventyrarna vänder då mot vågorna för att surfa lite. Det hela resulterade i en halv eskimåsväng, två blöta cyklister, en räddningsaktion och många skratt. Men än var det inte slut på det roliga för sen var det dags för talangjakt. Vi delades upp i fyra grupper som tillsammans plockade fram alla sina talanger och mycket humor för att vinna. Tävlingen avslutades på bästa sätt med kvällsfika, då några hade varit underbara nog att baka kladdkaka till resten av klassen. Denna sista kväll på ön fortlöpte sen med allt ifrån bastubad, till live fotbollsmatch mellan Sverige och Bulgarien.

Denna vecka med segling och lägerskola på Idskär har varit klassens första stora äventyr. Det känns som om vi i klassen har kommit lite närmare varandra och som att alla har lärt känna alla lite bättre. Veckan har bjudit på mycket glädje, samarbete och nya minnen.

Imorgon är det dags för hemresa, tråkigt att skiljas åt, men samtidigt lite skönt att komma hem och vila upp sig för en ny vecka med vår härliga klass.

Tack för oss och simma lugnt <3

Lärologg:

Regnsmatter mot takpannorna väckte LK17 till dagen på Idskär och eleverna fick lära sig att "Rise and shine" inte har något med solsken att göra utan att putsa kängorna blanka på morgonen!

Klassen har ägnat dagen åt tillitsövningar genom att våga låta sig falla i gruppens armar (några tog det ett steg längre och föll även i sjön som farbror Melker) vidare fick de lida skeppsbrott genom ett rollspel på engelska varvat med räknestuga så det sprutat matematiska termer ur öronen. Tove Jansons novell "Historien om det osynliga barnet" blev en tankeställare över hur man får alla att känna sig synliga och eleverna fick skriva ett recept på hur man kan gå till väga för att få alla att känna sig sedda.

En bejublande talangjakt har ägt rum och en tät kamp om vinsten rådde! Här är dock alla vinnare och prisades med kladdkaka! Nu stundar fotboll, allsång och bastubad.

Sista kvällen på LK17s första segling och vi ser fram emot en treårsresa med en fantastisk klass!

På återseende,

Arvid och Linnéa