

Logg från Norra Idskär

Datum: 30/8 2017

Elevloggare: Oscar och Calle

Lärologgare: Linnéa Törnqvist och Arvid Lundkvist

Dagens ämnen: naturkunskap, matematik och engelska

Väder: varmt och växlande

Elevlogg:

Dag 1

En efter en droppade vi in vid Marina Läroverkets hamnplan, ivriga att kasta loss från kajen och segla iväg på Belle Amie. Långsamt puttrade vi iväg ut i skärgården.

Vi åt en pytt i panna av "världsklass" lagad av vår fantastiska lunchgrupp, innan vi fick klartecken från besättningen att det var tillräckligt med vind för att sätta segel. Seglingen var lite av ett antiklimax då vi inte fick så mycket fart som vi hade föreställt oss. Men det var ändå ganska häftigt att glida fram på egenhissade segel, slå av motorn och få lite tystnad för en gång skull.

Efter ett kort lektionspass var vi framme på Kyrkogårdsön/Siaröfortet, ön som vi skulle spendera natten på. Som man hör på namnet fanns det ett gammalt övergivet fort där. Fortet skulle genast utforskas till minsta vrå innan middagen var redo att serveras.

Mot kvällen kom de inre musikerna fram hos LK17 när vi bland annat skrålade allsångsklassiker och skrev musik som avskedspresent till LK 3:orna (LK15) när de seglar iväg på Älva nästa vecka.

Men kaoset utbrast då de flesta växlade sovplatser ett antal gånger. Alla platser man kunde lägga ut ett liggunderlag på dög som sovplats. Förslag som ett stadigt men lökigt militärtält, fortets tunnlar och en simpel gammal hederlig gran. Alla skulle sova överallt. Tillslut mot kvällen då kylan kom kröp vi alla tillbaka till Belle Amie för att hitta en sovplats på skeppet. Hytterna ockuperades och ett hurtigt gäng sov till och med på däck under fantastisk stjärnhimmel.

Oscar Winrot, LK17

Dag 2

Hej!

Idag var det frukost vid 0730, dagens frukostgrupp serverade den klassiska lingongrovan och till det fanns det även yoghurt med müsli för dem som ville. Sedan tog jag det lugnt i solen medan ena halvan av klassen städade vilket var väldigt skönt, tyvärr var de min tur nästa gång.

På schemat idag stod även en debatt om olika energikällor, på engelska. Jag och gruppen förberedde oss och gick sedan in med inställningen att göra vårt bästa och se till så att alla andra förlorade ;). Debattera har jag gjort innan men att göra de på engelska var en helt annan sak, dock hjälpte de att engelska undervisningen varit på just engelska vilket är sjukt bra då jag märker hur jag blir mer och mer bekväm att prata för varje lektion som går.

Någon gång under debatten la vi loss från Siarö och började segla mot Idskär, vilket jag missade helt pga den 110%:a fokusen på debatten.

Efter detta serverades pastasallad med kyckling som vi alla åt gemensamt på däck.

Runt 1330 tiden kom vi fram till Idskär. Efter att ha packat och städlat kojerna på båten gick vi alla i land och fick våra stugor här på ön.

Direkt efter det blev vi välkomnade utav Björn och Björn som är hövdingar här på ön.

Vi körde sedan på med matte och engelska i halvklass för att direkt efter det samlas och göra lite teambuildingövningar så som charader, med andra ord osv.

Här någonstans försvann tiden iväg och de var helt plötsligt dax för middag. Självklart invigde vi ön (för vår del iaf) med grillade hamburgare.

Efter middagen var de egentid vilket jag och Oscar använde till att träna och sedan anslöt vi oss till resten av klassen som hade värmt upp bastun. Sen varvade vi bastu med bad sent in på kvällen, där någon stans försvann tiden igen dag två tog slut!

//Calle Lk17

Lärlarlogg:

LK17:s första gemensamma segling! Våra första två dagar tillsammans har bjudit på många trevliga stunder. Nästan full segelsättning när Belle Amie satte kurs mot kyrkogårdsön och Siaröfortet. Eleverna jobbade hårt med att sätta segel och visade prov på god samarbetsförmåga. Vi arbetade med LK-handboken och diskuterade med hjälp av den hur man lyckas under sin gymnasietid. En lyckad gymnasiegång för oss innebär också en god klassammanhållning och stark gemenskap vilket vi har övat på genom att lösa knutar, se bilder, och kommunicera i olika situationer. Eleverna lagar mat och städar vilket också bidrar till gruppens utveckling. Idag har vi haft debatt på engelska om att lösa Sveriges framtida energiförsörjning. Många bra argument och hög nivå på engelskan. LK17 har framtiden i sina händer! Efter lunch landade vi på Idskär där de flesta eleverna tog sig ett svalkande dopp direkt. Sen har vi tyvärr haft lite bråk här på ön...Men det löste vi på matematiklektionen. De andra förkovrade sig i den engelska litteraturen och diskuterade sedan densamma i små grupper. Skratt, skoj och lek med lite allvar har präglat de första dagarna och vi har en härlig stämning. Just nu går bastun varm och vi smälter middagen som fick alla hamburgerkedjor att blekna.

Vi ses imorgon.

Arvid och Linnéa



