

Logg från Norra Idskär

Datum: 1 september 2016

Elevloggare: Amanda och Sandra

Lärarloggare: Ellen och David

Dagens ämnen: Svenska, idrott och ledarskap och organisation

Väder: växlande mellan sol och moln

Elevlogg:

Hej!

Första natten på Idskär är avklarad för oss, och vi sparkade igång dagen med god gröt till frukost. Skönt med riktiga sängar även om vissa av oss hellre sov i tält pga spindlarna som valde att gästa oss. Förmiddagen gick åt till att lära oss om bla referatmarkörer och fördjupade oss ännu mer om oss själva som varumärken, och vad vi hittills visat upp för Ellen och David. Efter lunchen hade vi även ledarskap & organisation. Där vi började med att utveckla gårdagens egen planerade idrottsaktiviteter. Efter lite pepp-talk från David utvecklade och förbättrade vi våra lektioner, så att ledarskapet blev bättre. Det var riktigt kul (och ansträngande, hehe) vi gjorde allt ifrån crossfitt till yoga, så nu är vi alla nog lite möra. David fortsatte sedan med teori i klassrummet, och där fick vi lära oss om team och grupper, samt om hur man lyfter helheten i en grupp. Allt idag har varit väldigt lärorikt och vi ser fram emot imorgon. Nu ska vi springa iväg till resten av klassen och till dagens kvällsaktivitet. Förhoppningsvis blir det lite bastu här i solnedgången, bästa LK16!

Ha det bra!

/ Sandra & Amanda



Lärologg

Vi vaknade till lite höstkänsla, med lite kyla i vinden som ibland jagades bort av solen.

På en liten ö i havet, tillsammans med en massa nya människor man inte känner så bra, blir det av nödvändighet så att många val handlar om gruppen och gruppdynamiken. Under förmiddagen ägnade vi oss därför åt att fortsätta med att titta på oss själva. I en ny klass sätts ju nya normer, och tanken var att göra klassen medveten om hur de val man som elev ibland gör utan att tänka kan tolkas av andra. Med en liten knuff i rätt riktning, och en medvetenhet om hur valen påverkar både den sociala dynamiken och ens egna studieresultat kan vi förhoppningsvis underlätta för de tre år som väntar så vi får den härliga känslan där alla självklart hjälper varandra och tar eget ansvar för både gruppen och studierna.

I studieteknik jobbar vi också med sådant som man som lärare förväntar sig att elever gör utan att vi ber om det. Just nu lägger vi grunden för den vetenskapliga medvetenheten, där det är en självklarhet att inte bara skriva arbeten utan också att göra det med välgrundad fakta där man redovisar sina källor. Och det är definitivt inte självklart varken hur man presenterar fakta på ett rättvisande sätt, eller hur man visar var man fått det ifrån.

Under eftermiddagen blev det åter fysiska övningar, där eleverna fick lite feedback på gårdagens övning, och en chans att förbättra. Ett bra jobb från igår utvecklades, och trots träningsvärk var många peppade att göra ännu lite bättre idag. Fantastiskt roligt att se – omedelbar utveckling! Sedan väntade teori om gruppen, där nya begrepp som informell ledare och synergieffekt diskuterades, innan de började fundera över hur de som klass fungerade just nu. Spännande, och lätt för många att relatera till, eftersom de direkt kan koppla teorin till sina egna upplevelser.

Kvällen har bjudit på ett roligt och väl blandat musik-quiz, med allt från Beatles till Coldplay, en fantastisk grillmiddag och äppelpaj, och för många väntar nu bastu och kvällsprat. Och eftersom det är sista kvällen är det många som tar chansen att umgås och mysa lite extra, vilket i sin tur betyder att syftet med resan definitivt är uppnått – vi känner både varandra och oss själva lite bättre, det blir lite roligare att gå till skolan, och vi hittar vår plats i gruppen lite enklare och snabbare.

Med detta tackar vi för den här resan – imorgon åker vi hem. Vi ses där hemma!

Ellen och David