

Logg från Älva

Datum: 26.02.2017

Elevloggare: Alexander och Max

Personalloggare: Dag Fagring

Position: Till kaj i Valle Gran Rey

Beräknad ankomst till nästa hamn: 28.02.2017 – 08:00

Planerat datum för att segla vidare: 27.02.2017 – 07:00

Väder: Sol, vind och vatten!

Elevlogg:

Hemskt mycket hej!

Dag 2 på La Gomera och idag har vi varit på en guidad bussresa uppe i bergen. Det har varit en rolig dag med varierande väderlek och mycket vandring. Efter bussturen fick vi även möjlighet att gå ner från berget istället för att åka buss ner vilket en del av oss valde att göra, resterande del av klassen åkte ner till fartyget med bussen och njöt av en lugn eftermiddag i solen på däck.

Den guidade turen tog upp majoriteten av dagen, vi lämnade kajen med buss klockan 09:15 och kom tillbaka runt 16:00 med bussen.

Turen var lite speciell då den inte bara kretsade kring att sitta stilla på en buss utan vi gjorde även ett flertal stopp längs vägen. Vi vandrade några kilometer för att bland annat gå igenom det stora naturreservatet på ön och uppleva en uråldrig offrigsplats 1500 m.ö.h. som även är den högsta platsen på La Gomera (om vi inte minns fel).

Vi nämnde tidigare att det varit varierat klimat under dagen, det beror på att uppe i bergen här på ön är det ett klimat som liknar det som finns i regnskogar runt om i världen, väldigt hög luftfuktighet, nästan konstant småregn med mängder av vegetation och en ungefärlig temperatur på 10°C.

Samtidigt som klimatet nere vid fartyget var torrt, varmt, soligt och närmare 20-25°C, precis som vi gillar det!

Det är väldigt häftigt med den stora skillnaden i temperatur och väder som uppkommer när det bara skiljer några hundra meter i höjd, ingen av oss har upplevt det tidigare vilket gör det hela ännu bättre.

Några dagar i rad har vi nu också fått möjlighet att välja på om vi vill äta ombord eller ta en kväll på stan med middag på restaurang, ombord serverades det tacos när de andra som vandrade ner från berget kom tillbaka. Efter middagen föll mörkret över La Gomera och vakten började som vanligt klockan 18:00.

Vi sitter nu här klockan 19:30 och skriver vår elevlogg och ska snart planera morgondagens rutt till Teneriffa med ett stopp i den s.k. "sköldpaddsviken". Vi hoppas på att vi kan segla majoriteten av resan och sedan få snorkla med sköldpaddor i ett par timmar för att sedan röra oss mot vår slutdestination som är Santa Cruz – Teneriffa. Vi måste planera för att senast vara där klockan 08:00 den 28/2 så vi håller tummarna för att vindar och väder är med oss även det sista ledbenet på resan så vi slipper det ständigt brummande ljudet av maskinen som förpestar stillheten och lugnet på

havet!

Personallogg:

Tio dagar i solen med riktiga hjältar

Det börjar bli dags att vända tillbaka till Sverige. På onsdag lyfter planet med mig efter tio dagar i solen ombord på Älva. CCM- och ledarskapskursen är klar. Nu vet vi det mesta om hur det är att vara chef och ledare i med- och motgång. Vi har ökat vår självinsikt och vi har lärt oss hur människor reagerar i kritiska situationer. Vi har övat på att optimera våra resurser och vi har lärt oss att ta hand om de som är apatiska och de som blir lite väl aktiva. Vi har övat på att möta massmedia under presskonferenser och att inte låta oss stressas av provocerande frågor. Kort sagt; vi har i både teori och praktik övat på det som vi alla hoppas slippa vara med om; ett fartyg inblandat i en olycka.

IDI-stilar, Retorik, Kolbs lärcirkel, Jag-budskap. FIRO och Johari fönster är inte längre märkliga ord utan modeller som nu hjälper oss i vårt ledarskap. Vi har i rollspel övat på svåra samtal och vi kan de fem konflikthanteringsstilarna. Vi ler när någon stavar Hanzon med z och vi vet en del om övertygandets svåra konst.

Mellan lektionerna läser vi i solen på däck. Några klättrar i riggen och under stjärnklara nätter till havs finns det alltid någon som kan allt om himlavalvets stjärnor.

Nu ligger vi längs kajen i Valle Gran Rey. Vi har hela dagen varit på bussutflykt med guide. Vandringar i lagerbladsskogen, pick-nick i San Sebastian och en lång promenad upp till öns högsta topp på 1 487 meter över havet. I morgon kl. 07.00 avgår vi mot Teneriffa. Längs vägen upp blir det stopp i en vik för att simma och klappa sköldpaddor.

Tack alla ni proffs i ordinarie besättning. Ni vet vad ni gör. Det känns tryggt. Tack alla ni elever som så engagerat delat med er av era erfarenheter och tankar kring ledarskap och livet ombord på olika fartyg. Det är ni och den goda dialogen som gjort den här kursen framgångsrik. Det är en ära att få segla med er alla.

Dag Fagring

Lärare i CCM- och ledarskapskursen YH 15







Tack & bock!