

Logg från Älva

Datum: 23 augusti 2018

Elevloggare: Saga och Ebba-Blaise

Personalloggare: Bengt

Position: Ingaröfjäden

Segelsättning: Inga segel, motorgång

Fart: 7 knop

Kurs: 190°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ven på söndag kl 13

Planerat datum för att segla vidare: Samma dag kl 17

Väder: Klart väder, 18 grader och sydlig vind

Elevlogg:

Skepp och hoj landkrabbor!

Första morgonen på Älva inleddes med en mirakulös frukost i mässen efter en natt med ankarvakt. Städningen var ju inte höjdpunkten på dagen men vi fick lära oss hur man håller rent på ett skepp. Efter att alla områden var skinande rena började förtrogenhetsutbildningen som gjorde oss till ett med skeppet. Vi fick en rundtur på Älva och bekantade oss med alla hennes utrymmen. Allting var frid och fröjd, vi hade precis njutit av en kulinarisk spagetti och köttfärssås men så helt plötsligt... BRANDALARM! Vår första brandövning var igång. När det är brand på en båt är ju såklart inte det smartaste att stanna kvar. Som de proffsiga och utbildade eleverna som vi är, tog vi snabbt på oss överlevnadsdräkterna och övergav Älva. Det var ett härligt bad för vissa medan andras dräkter läkte *lite*. Det blev blött och gött så att säga! Under lunchen fick man välja vilket segel man var mest intresserad av och ville lära sig mer om. Vi blev indelade i grupper och fick lära oss hur det fungerar både teoretiskt och praktiskt. Ankaret lättades och skeppet med passagerare bar iväg mot nya äventyr. Middagen var av ett nytänkande recept, nämligen torsklindad bacon med bearnaise och potatis. Förvånansvärt smarrigt! Kittlade dödsskönt i kistan. Kvällen avslutades med många skratt över X-antal koppar kaffe eller te i salongen.

Simma lugnt landkrabbor!





Personallogg:

Hej! Jag heter Benke och är styrman ombord. Idag har vi haft övningar, förtrogenhetsutbildning och en del förberedelser men nu är vi på väg söder ut. Nu klockan 21.40 är vi vid fyren Hummelkläpp strax söder om Jungfrufjärden och mörkret börjar falla, så det är det dags att sova några timmar före 12-4 vakten. Vi ser fram mot en toppenkul resa.

Hälsningar Benke.!