

Logg från Älva

Datum: 11 september 2018

Elevloggare: Rebecca och August

Personalloggare: Eva

Position: Fortfarande förtöjda i Ramsgate

Planerat datum för att segla vidare: I morgon onsdag kl 16.00

Beräknad ankomst till nästa hamn: Gosport (Portsmouth) fredag 09.00

Väder: Blåsig och ganska svalt men uppehållsväder

Elevlogg:

Skepp och hoj landkrabbor!

Dagen började med en extra tidig frukost. Anledningen var för att vi skulle på utflykt till Dover Castle. Vi åkte buss hela vägen och var framme lite innan 10. När vi väl var framme var det första stoppet gamla krigstunnlar. Vi fick en guidad tur genom tunnarna som innefattade evakueringen av Dunkirk och historia om slottet. Efter den guidade turen fick vi gå runt kring slottet. De blåste väldigt mycket men det gjorde inget för att utsikten var helt otrolig. Vi hade en uppgift i engelskan att fråga guiderna om lite historia. Efter vistelsen på slottet åkte vi vidare och besökte Dovers vita klippor. Från utsiktsplatsen kunde man se ut över havet och alla vita kalkklippor. Vi begav oss sedan hemåt för att njuta av vår sista kväll i Ramsgate.

Simma lugnt!

Personallogg:

Hej alla därhemma!

Igår eftermiddag anlände jag till ett soligt Ramsgate och till en för mig alldeles "ny" klass här på Älva. Jag greps direkt av den avspända och fina stämningen ombord! "Det har varit en riktigt bra segling på alla sätt" "det har flutit på lugnt" "vi är jättenöjda" lyder några kommentarer. För mig var det härligt att komma till Lindas omsorgsfullt gjorda schema där vi lärare ombord – både för fartygsbefälkursen och våra andra ämnen – har flera vettiga undervisningsalternativ att välja mellan. Finemang Linda!

Eleverna har från Sverige fått med sig varsitt kompendium med lite faktaläsning inför våra olika engelskamoment (Ramsgate, Dover Castle, Portsmouth m.m.) Inför dagens studiebesök på Dover Castle har de även sett två filmer; "The Darkest Hour" och "Dunkirk". Dover Castle grundlades redan på 1000-talet och har beskrivits som "The Key to England". Det har gradvis byggts till genom århundradena – inte minst under Napoleontidens krig – och är idag Englands största slott. Idag besökte vi "The Secret Wartime Tunnels" som från 1939 först utvecklades till skyddsrum och därefter till "Military Command Centre" och "Underground Hospital". Vi guidades via filmer och

powerpoints från Hitlertysklands förberedelser inför Andra Världskriget och fick därefter veta mycket om själva kriget och om Englands och de allierades situation. Vi besökte själva kommandocentralen där allt verkligen hände. Vi fick även veta att över 300.000!! engelska och franska soldater räddades från Frankrikes stränder- under ständig beskjutning av tyskarna - till säkerheten i England av en mängd privatpersoner i privatbåtar. Många av dessa kom från Ramsgate och Dover. Fantastiskt! Vi besökte förstås även The Great Tower och gjorde några uppgifter.

Dagens studiebesök avslutades med en promenad vid de berömda " White Cliffs" of Dover. I kväll och imorgon före avfärd färdigställs intervjuer med invånare i Ramsgate. Det blir redovisningar till havs ... ska bli spännande att lyssna på!

Det ska verkligen bli roligt att få lära känna klass Mb17a ordentligt och att undervisa dessa fina elever även under resten av läsåret! Mörkret sänker sig runt oss och jag säger God natt!

Lärare Eva





