

Logg från Älva

Datum: 1 Februari

Elevloggare: Hampus och Helga

Personalloggare: Alva

Position: Santa Cruz, Teneriffa

Väder: Klart

Elevlogg:

Idag så anlände vi till Santa Cruz efter frukost, vilket betydde att den dagliga städningen blev försenad. Efter det följde vi upp med lektioner och panik inför marinbiologirapporten som har inlämning ikväll. Alla kämpade flitigt på och en del kanske till och med blir färdiga i tid? Men stämningen lättade när temat till den sista 3 rätters temamiddagen kom ut, kulturchock. Alla satsade fullt ut ikväll och det var en kväll att minnas. Men allt har ett slut och verkligheten kom ikapp, kvällen avslutas med att ta ikapp saker man ligger efter i och förhoppningsvis sömn för vissa.

Ses snart

Hampus & Helga



S



Vaktlaget, Hooligans, som lagar 3-rätters.

Personallogg:

Hejsan!

Idag skriver jag, Alva. Har jobbat som lättmatros och jungman ombord ett år tillbaka. Gick i skolan, och tog studenten för ungefär två år sedan. Hade Linda som mentor och gick marinbiologi.

Klockan 4 i morse började min dag. Jag var på vakt sista biten in till Santa Cruz, vårt lilla hem känns det numera som i och med hur mycket vi ligger här. Efter tillägningen blev det kort städning följt av lektioner för eleverna. Vi i besättningen arbetade på för att vår nya generator levererades strax efter att vi lagt till. Vi riggade upp storbommen som kran för att få den ombord, och sedan skulle den lirkas ner i maskinrummet med förenade krafter. Som väl är, finns det många starka tjejer i besättningen!

Under eftermiddagen fick vi som jobbat natt sova ikapp lite och förbereda oss för tre-rätters middagen. Otroligt god mat och tema som passade deras gymnasiearbete. Imorgon har vi slutstädning och en sista middag tillsammans. Det har varit en ära att få segla med denna klass!

Skepp o' hoj,

Alva