

Logg från Älva

Datum: 27/4-19

Elevloggare: Ellinor Thulin och Alva Berg

Personalloggare: Lättmatros Alva

Position: Portsmouth N50°79899 / W001°09125

Väder: Grå mulet – engelskt väder

Elevlogg:

Tja tja Loggen!

Elli och Alven här!! Så vad har vi haft för oss denna härliga dag? Låt oss berätta....

Efter en relativt tuff natt med lite sömn och höga vågor så vaknade vi upp till en härlig frukost gjord av bästa byssan-gänget #SHOUTOUT. Notera att det nästan blåste kuling under natten, men trots det var det stjärnklart och en riktigt häftig nattupplevelse för några av oss. Sen vankades det den dagliga städningen och sedan tilläggning vid (nästan) Portsmouth kort där efter. Vi ligger nämligen fast töjda intill ett fyrskepp i Gosport. Vissa av oss har under eftermiddagen arbetat med seglingsprojektet ute på stan. Vi har dessutom hunnit med en riktigt lärorik lektion så här på kvällskvisten.

Nu minsann blir det "chill häng", kortspel och snacks. Tack för oss och hoppas allt är bra med er där hemma!

Ses snart!

Skepp o Hoj

Personallogg:

Hejsan!

Vi har kommit fram till Gosport! Jag hade fruktat den här etappen lite, mådde inte så prima på denna rutt i höstas. Men den här gången gick det bra! Vi hade medsjö nästan halva vägen vilket var otroligt skönt! När vi skulle lägga till trodde lotsen knappt att vi skulle komma till kaj, men vi klarade det! Efter tillägningen hade vi rent skepp där vi färskade av hela båten. Vi hade några riktiga kämpar på däck, och det hela avslutades med ett fint vattenkrig.

Till middag fick vi kött och potatis med sås, det satt fint! Vi har haft tid att gå iland och turista lite. Det är däremot min fjärde gång har, så börjar känna igen mig här i staden.

Nu är det dags att krypa ner i bingen för mig. Hoppas ni har det fint väder hemma i Sverige!

Skepp o hoj,

Alva

