

Logg från Älva

Datum: 26/4-2019

Elevloggare: Andreas

Personalloggare: Magnus

Position: Mitt i engelska kanalen

Segelsättning: Storsegel, Focksegel och Inre klyvaren

Fart: 7 knop

Kurs: 20 grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: 11.00, 27/4-2019

Väder: Blåsigt och lite regn

Elevlogg:

Hej igen alla läsare där hemma!

Nu är vi ute på det gungande havet igen, på väg mot Portsmouth. Vi började dagen med att vi för första gången den här vistelsen fick ta sovmorgon till 09:20. Det blev dessutom ännu bättre när vi en super god brunch serverad innan avfärd. Allt från amerikanska pannkakor till äggröra och bacon. Sedan gav vi oss iväg och blev avvinkade av några nyfikna fransmän.

Resan började ganska lugnt och stilla men med tillräcklig vind för att vi ska kunnat segla. Sedan började det gunga lite mer men inte mer än vad vi klarar av. En stund efter middagen var det dags att ta ner seglen och då var det bara att rycka in för oss som var uppe på fötter. Det gick däremot jättebra och nu är vi förväntansfulla över att få stiga i land i England imorgon.

Tack och hej!

Personallogg:

Hej på er!

Då har vi kastat lås från den mycket trevliga och centralt belägna kajen i inre hamnbassängen i Cherbourg. Folk som passerat har varit väldigt trevliga och ställt frågor. Många känner igen båten från tidigare år och önskar oss åter. De på hamnkontoret och lotsen tyckte att vi skulle besöka Cherbourg under sommaren för att det skulle vara trevligare för oss att sitta på uteserveringarna då. Man märker verkligen att alla tycker att vi kommer på besök och att vi intresserar oss för Frankrike och vad som har hänt här.

Staden har bjudit på el, vatten och kajplats samt sophämtning. Varje morgon riggas en stor torgmarknad 50 meter från fartyget. Där säljs färsk fisk, skaldjur, grönsaker och OST med mycket

mer, så jag smet dit var morgon innan alla vaknat och köpte 20 st. croissanter och några med choklad i. Man skulle kunna säga att jag är lite svag för nybakt bröd på morgonkaffet. Jag vet inte vilka jag bjöd men jag tog två och lämnade de övriga framme på ett fat.

Nu har vi hissat segel och fartyget ÄR PÅ VÄG över Engelska kanalen mot Portsmouth. Vi kan bara förtöja fartyget i "Slack Water" då det inte är några tidvattenströmmar, så vi bör helst "tima" Lotsen prick kl. 10:00 lokal tid för att vara förtöjda innan strömmarna tar fart vid 11:30 tiden.

Ha det bra, för det har vi här på T/S ÄLVA.

/Magnus Möller