

Logg från Älva

Datum: 18-04-2019

Elevloggare: Oliver och Julia J

Personalloggare: Zainab

Position: Cardiff

Segelsättning:

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: 22/4 kl8 St Heiler

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Ca 17 grader

Elevlogg:

Hej!

Idag satte vi fart mot ST: Helier, Jersey, avgång skedde runt 18-snåret och förväntade ankomst är på måndag den 22/4. Många av oss tillbringade sista stunden i Cardiff utomhus antingen inne i stadens centrum runt caféer, restauranger och klädaffärer eller runt hamnområdet. Vid 8-tiden på morgonen fick vi informationen av vår kapten att resan mot Jersey idag faktiskt skulle bli av, då gårdagens besked blev till en stor besvikelse. Den "negativa" delen av dagen har varit det förbud att använda dusch och tvätt vi haft hela dagen. Klockan 20:00 fick vi även information om att vattnet ombord börjat lida mot sitt slut och att under de tre kommande timmarna inte är möjligt att besöka toaletterna. Den goda nyheten är dock att vi satt igång "watermakern" och kommer om ett tag kunna producera eget dricksvatten, ha tillgång till duscharna och även gå på toa hur mycket vi vill. Idag fick vi även lära oss att knyta knopar vilket var väldigt underhållande. Vi fick även lära oss att klättra i fartygets master.

Personallogg:

God dag alla landkrabbor!

Vi har hört ryktesvägar att det har varit lovande 20 grader i Stockholm och vi hoppas att ni får en fortsatt solig påskledighet. Även vi har haft en underbart solig dag idag, 17 plus grader och lätta vindar. Jag och Martin (min lärarkollega) började dagen med göra ett schema tillsammans med besättningen för Fe17. Vi är inne på vår andra extra dag i Cardiff och vi måste hitta på aktiviteter för eleverna så att de inte blir uttråkade eller hamnar efter med sina studier. Varje dag startar vi med en studietimme, då får eleverna plugga på ett valfritt ämne på egen hand, därefter jobbar de med seglingsprojektet i gruppen. På grund av påskhelgen så är det omöjligt att arrangera något studiebesök på så kort varsel. Tack och lov är besättningen villiga att hjälpa oss med schemat så de

inledde eftermiddagen med en förarintygslektion och därefter fick eleverna lära sig göra knopar med Marre och Stefan sedan började klätterfesten i masten. Många modiga elever som tog sig upp och njöt av utsikten. Självtåg jag på däck och vinkade upp till alla däruppe!

Jag och Martin ska nu sitta och planera engelska kanalens häftigaste ombord-påskäggsjakt, eleverna vet ännu inget om detta. Vi har köpt 6 kilo påskgodis som besättningen och eleverna ska få leta fram imorgon, hihi! Glad påsk och tack för att ni läser vår logg. Följ oss på instagram för dagliga stories @ts.alva

