

Datum: 19/4-19

Loggskrivare elevlogg: Albin Laitinen och Iris Scholln

Loggskrivare lärare/besättningslogg: Frida

Position: Passerar Land's End (SW England)

Segelsättning: Motor

Fart: 7 knop

Kurs: 120 grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: 22/4-19, 08:00

Väder: Skinande sol och vindstilla

Hej Landkrabbor!

Idag har varit den finaste dagen hittills av olika anledningar. Dels har det varit skinande sol och hela 22 grader men också har vi haft vår första (och förmodligen sista) klassens väljer schema – dag. Och inte nog med det har vi även bekantat oss med delfinerna i Atlanten. De har simmat efter oss hela dagen och för det mesta tillbringat tiden simmandes nedanför bogspröten. Inte nog med delfinerna, vi fick även se en grindval, två hajar varav en hammarhaj, wow!

Under dagen tillbringade majoriteten av oss tiden på väderdäck där vi glassade i solen och tog fina bilder. Och då en i besättningen fyllde år kunde vi även toppa dagen med lite kärleks – mums för att fira Marielle! Som en present från några av oss elever startade vi ett vattenkrig som otaliga oskyldiga passagerare blev påverkade av. Alla uppskattade dock detta vattenkrig då det oändliga vattenförbudet fortfarande är i verkan. Men få av oss anade att det skulle få ett slut idag, i alla fall för majoriteten av oss! Under middagen som bestod av fläskfilé, chorizo och ris fick vi nys om att ett duschlotteri skulle hållas efter middagen. Under lotteriets gång drogs 16 av 32 lappar där varje nummer motsvarade en elev, och denna elev fick priset att ta en kort dusch på kvällskvisten. Mycket smart och uppskattad lösning som suddade ut tristessen över duschproblemet på ett roligt sätt!

Efter den kulinariska middagen (haha) skulle även en talangjakt hållas på initiativ av två elever i klassen. Det var inte obligatoriskt att delta i Talangjakten men alla kom ändå och tittade! Showen bestod av fem olika nummer som bjöd på allt från sång till imitationer till roasts av oss elever av elever. Det hade det varit mycket blandade känslor inför Talangshowen men nu efteråt kan vi alla enas om att det var en stor succé. Tack till Julia Bocké och Matilda Buskas som tog initiativ, kämpade och slog till med en riktig dundersuccé till show som blev grädden på moset efter dagen!

Personallogg:

Hej allihopa,

Vi har haft en väldigt fin dag ombord då det har både varit fint väder och en väldigt stilla gång. Eleverna har varit på topphumör hela dagen och det kändes extra bra när de blev vaktfria en liten stund för att ha sin talangshow under kvällen. Jag var nere och tjuvkikade lite på de skönsjungande eleverna 😊 och det lät riktigt bra.

Jag har även haft förarintygslektion (lanternor och dagarsignaler) idag och blev jätteglad av alla frågor jag fick. Vi har väldigt intresserade och engagerade elever och det är alltid lika roligt.

Jag och Johan (vår befarna jungman ombord) stod utkik och styrde båten under talangshowen och det var riktigt kul att få stå bakom rodret en stund något eleverna alltid gör i vanliga fall, utkik är vi alltid 😊

Vi hade en del problem med att få vatten från land när vi bytte kaj det sista dygnet i Cardiff och är nu väldigt, väldigt glada över att vi äntligen ligger i fas med vatten ombord. Vår Watermaker, som omvandlar saltvatten till färskvatten, har jobbat järnet sen vi slussade ut från Cardiff. Vi har haft ett strikt vattenförbud, vattnet har fått gå till toaletter och byssan tills vi har fått tillräckligt i färskvattentankarna för att kunna tvätta ombord.

Hoppas ni har det lika bra hemma, som vi ombord.

Med vänliga hälsningar

Frida