

Logg från Älva

Datum: 27/11

Elevloggare: Atle och Andreas

Personalloggare: Sofia

Position: Las Palmas

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Molnigt

Elevlogg:

Tjenare!

Vi vaknade klockan 7:20 då det var dags för dagens frukost att äga rum. När frukosten var uppäten så var det alleman upp då de t var dags att beslå (vika) seglet som bärgades under nattens gång. När det var avklarat så rörde vi oss sakta in mot hamnen där vi ska ligga under de sista dagarna på Älva. Tilläggningen gick bra och vi ligger längst in i en hamn som är full med olika fartyg, allt från små fiskebåtar till stora oljeplattformar. När vi hade anlänt så sattes storstädningen igång och alla fick olika uppgifter att göra. Hela förmiddagen från klockan 10:00 till 15:00 gick åt att städa och vi är ännu inte klara, fortsättningen av städandet sker imorgon. Vi fick lämna städningen lite tidigare för att få längre fritid, eftersom det är vår sista fritid den här resan. Det var ganska varierat av aktiviteter när vi släpptes iland. Många av oss sprang till närmsta strand för att få snorkla en sista gång. Under snorklingen såg vi bland annat bläckfisk. Resten av oss gick antingen upp för att se byn och några gick och sov efter en lång dag idag. Nu sitter vi och skriver denna logg samtidigt som vi äter dagens sista måltid, lax med potatis. Mums!

Hej då, det var allt från oss för denna dag! Mvh Andreas och Atle.

Personallogg:

Hej hopp! Sista loggen för mig den här resan. Trist att det tar slut så snabbt. Idag vaknade jag efter 4 timmars sömn till ankomst. Hugo, Simon och Andreas hjälpte mig och Erik på backen (längst fram i båten) vid förtöjningen och gjorde det riktigt bra. De var med på vad som skulle göras och gjorde det utan gnäll. Två tummar upp från mig.

Efter ankomsten var det precis som eleverna skrev dags för städning. I slutet på varje resa görs det en slutstädning. Det innebär att man gör rent hela fartyget på insidan och utsidan tills det helst är finare än det var när eleverna kom ombord. I vanliga fall så brukar slutstädningen vara en heldag sista dagen ombord men den här resan ska eleverna på ett studiebesök halva dagen imorgon så nu fick vi dela upp det. I dag har vi således tagit alla allmänna utrymmen uppe i båten, byssan och delar av utsidesarbetet. När jag säger alla utrymmen så menar jag alla. Varenda låda töms, och lyfts ut för att sen dammsugas i och under, torkas ur med trasa och sen torkas allt som hör hemma i lådan av innan det läggs tillbaka på sin plats. Allting torkas av från taket ner till durken (golvet). Imorgon kommer de efter studiebesöket att städa sina hytter och de allmänna utrymmena nere i båten samt alla toaletter och duschar. Allt för att det ska hinna stökas ner så lite som möjligt igen innan de åker.

Nu på kvällen är det lite olika aktiviteter ombord. Många är lediga medan andra har kompletteringar på olika prov att göra flytande under kvällen. Igår kväll var det helt dött i båten. Idag är det konstant rörelse istället. Några har byggt en provisorisk gunga på däck, nån kompletterar sitt prov, nån sitter och spelar gitarr för sig själv och Frida håller på med ett bakprojekt i byssan. Det är ju trots allt första advent idag så vi för göra vad som går för att skapa julstämning ombord. Städningen genomfördes till julmusik och nu viskas det om lussebullar.

Hoppas ni har det bra därhemma. Snart får ni tillbaka era ungdomar och vi kommer fundera på varför vi inte fick ha de kvar lite längre.

/Sofia



