

# Logg från Älva

---

Datum: 24/11

Elevloggare: Ivar (och Jens)

Personalloggare:

Position: Playa Blanca, Lanzarote

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: 26/11

Väder: Dugligt

## Elevlogg:

Dagen började med att alla samlades på kajen efter frukosten. Vi åkte och besökte en marinriktad skola, motsvarande vår fast på Lanzarote. De verkade syssla med ungefär samma grejer fast lite mer dykning och marinbiologi. Efter det åt vi lunch på Burger King. Sen åkte vi vidare med bussen till en gammal vulkan som hade haft utbrott på 1700-talet då 6000 personer dog. Vi gick runt och fotade lite och sen blev det att åka tillbaka till båten. Sen hände inte så jättemycket mer förutom att typ alla låg och vilade eftersom det är full rulle hela tiden.

## Personallogg:

Vi åkte norrut med buss till Lanzarotes huvudort Arrecife. Alejandro Perdomo tog emot oss på skolan Escuela de Pesce, som erbjuder eftergymnasial utbildning. Studenterna är mellan 20 och 40 år och utbildar sig till lotsar, djupdykare, båtmekaniker och fiskodlare. Alejandro visade oss runt och vi fick se dykarna träna i hamnbassängen och en av studenterna demonstrerade deras utrustning, t ex en tryckkammare som kan användas då man räddar en dykare med dykarsjuka. Efter lunchen åkte vi tvärsöver ön genom Lanzarotes mycket speciella landskap; vidsträckta fält med svart jord, eller med grova, vassa stenbumlingar, intensivt gröna låga växter och byar med kritvita hus med gröna dörrar. Vid horisonten glittrade havet i azurblått. Vi stannade till vid en gammal vulkan, som från vägen såg ut som ett högt och spetsigt berg, men är vi promenerade runt vulkanen visade det sig vara en vid krater med starkt branta väggar. Alejandro berättade att man en gång om året arrangerar klassiska konserter inne i kratern. Det måste vara mäktigt och säkert är akustiken utmärkt.

Killarna kommenterade de steniga omgivningarna – som ett månlandskap – och tyckte att det var "coolt". Det fanns också en del funderingar kring hur vulkaner fungerar.

Väl tillbaka på Älva fick de bakläxa av besättningen på morgonens städning, men när det var fixat kunde alla utom byssagänget springa till stranden och bada. I skrivande stund har Hugo just dragit upp en fisk vid kajkanten, men vill inte ta i den, inte ens med en blå plasthandske.







