

# Logg från Älva

---

Datum: 20-11

Elevloggare: William N.B, Anton

Personalloggare: KockFrida

Position: Strax utanför Marockos kust

Segelsättning: Storen, Focken, Stagfocken.

Fart: 6 knop

Kurs: 250

Beräknad ankomst till nästa hamn: 22-11 eftermiddag

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Det är klar himmel, västlig vind blåser cirka 5 meter i sekunden och det är måttlig dyning.

## Elevlogg:

Dagen började ju som vanligt med frukost alla var ganska degiga efter den långa gårdagen sen städades det på båten. Efter det så hade vi fritid fram till 13:00 (luchen va vid 11:30). När alla var tillbaka på båten så skulle vi börja kasta loss. Jag (wille) va med Andreas i ankar boxen och la i ordning kättingen till ankaret å det var ett rent helvete för det var trångt att vara 2 pers , kättingen va "hyfsat" tung att styra till sin plats och sen så va man trött. Sen efter att vi hade kastat loss och kvailat ihop alla tampar och trossar så var det vakt eller fritid beroende på viket pass man har. Så var det bara att köra. Vid 17:30 så var det middag och det blev sjömans biff, det var väldigt gott. Efter middagen så skulle vi sätta segel och nu så seglar vi på atlanten påväg mot Lanzarote. Nu ska Jag (wille) gå och lägga mig för jag har 00-04 vakten.



## Personallogg:

Tja

Jag tänker inte skriva om dagen idag för det finns inte mycket att skriva om mer än att vi har kastat loss emot Lanzarote och jag har lagat mat. Så för att inte loggen ska få ett abrupt slut här så skriver jag istället lite om vår gårdag.

När grabbarna var i Marrakesh så åkte jag, Zarah, Sofia och Krister upp till Souken i Agadir för att göra lite inköp till båten.

Självklart unnade vi oss lite fritid också och gick förbi vårt favorit "hål i väggen" och inhandlade lampor och glas. Ägaren, Hussin, känner väl igen oss vid det här laget och gav oss såklart ett förmånligt pris samt bjöd på gott mynta te.

Vi vart faktiskt bjudna på te tre gånger igår, så trevliga är vi. ☺

När väl lampor, sittpuffar och annat krams var inhandlat och halva lönen spenderad så vad det dags att bränna lite fatygs-cash på frukt och grönsaker. Kvalitén på råvarorna är fantastisk och jag älskar verkligen att handla där.

Men det är inte bara kvalitén råvarorna som gör inköpen på marknaden så rolig. Det är också att jag går där med mitt ekipage av kollegor, vagnförare och annat löst folk och bara pekar lite nonchalant på vad jag vill ha.

-40 kilo of that, 20 of that, 5 of that and 10 of that.

Like a boss

Sen såg vår vagn ut såhär:





Hussin har förstått vikten i det där med fikapaus. Här ser vi även Zarah, Krister och Sofia.

Nu har vardagligheterna tagit sin plats igen och lugnet lagt sig i båten. Själv ska jag sätta mig med en kopp te och lite samkväm med 4-8 vaktens som strax går av sin vakt.

Natti Patti på er!