

Logg från Älva

Datum: Måndag 14/11

Elevloggare: Alex och August

Personalloggare: Robban & Jan

Position: 35 04,137'N, 7 41,638'W

Segelsättning: Storsegel, fock, stagfock, yttre klyvare

Fart: ungefär 3,5 knop

Kurs: 180

Beräknad ankomst knop till nästa hamn: torsdag kväll/fredag morgon.

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: blåsigt men varmt

Elevlogg:

Vi började dagen med att gå upp ur sängen och äta frukost klockan 07:30. Och till frukost blev det gröt/macka och yoghurt, kaffe eller te till dom som vill ha. Efter det så städade vi båten förutom byssavakten som tog hand om disken. Efter det så fick några order av kaptenen att hissa segel (yttre klyvaren) och team Alfa som vi är med i hade lektion med Bengt inom segelbåtskonstruktion som var ungefär en timme lång. Efter det fick vi en kort rast som vi spenderade på att sova då det var väldigt gungigt natten till idag och många mådde illa. Sedan var det dags för svenskalektion med Ingela. Medan team Alfa hade svenska så hade team Delta båtkonstruktion. När svenska var slut så hade vi ungefär 30 minuters rast som vi också spenderade på sömn. Sedan var det dags för lunch som byssalaget gjort tillsammans med Frida, de serverade wok. Efter lunchen var det vår tur att ta vaktpasset som betyder att vi skulle köra båten och hålla utkik. Vi delade upp de fyra timmarna så att vi stod två och två i två timmar var (som vi alltid gör). Under de två timmarna vi hade vakt hände inte så mycket. Det var mest att hålla kursen som vi blev tillsagda att hålla. När våra 2 timmar var färdiga så spenderade vi rasten på att läsa svenska boken och vila oss inför nästa vaktpass. Just nu sitter några och ser på en film om hajar och resten är i sina hytter eller på vaktpass. Just nu är det väldigt vågigt och blåsigt men varmt.

Soluppgången.....



Personallogg:

I morse strax efter fyra kunde vi äntligen stänga av maskinen och fortsätta enbart med segel. Våra duktiga volontärer har arbetat med diverse småarbeten, bla med att slipa och lacka block. Idag satt vi även ut fiskelinan men än så länge inget napp. Man känner att vi har kommit lite mer söderut, luften känns mer och mer varmare. Den sällsynta supermånen lyser under natten med full styrka på stjärnklar himmel. Vi siktar lite närmare land just nu, enligt prognosen skulle vinden vara starkare vid kusten. Vi ser fram emot att kunna fortsätta den fantastiska seglingen.

Robban & Jan på 8-12 vakt



....riggen lyser i ljust av "supermånen"

