

Datum: 13/11/2016

Elevloggare: David & Tobias

Personalloggare: Bengt

Position: Precis utanför Cadiz

Segelsättning: Storsegel, fock och stagfock

Fart: Snittar 5 knop

Kurs: 230 grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: 17/11 på kvällen

Väder: Soligt med slöjmoln och 20 grader.

Elevlogg:

Idag har vi vart på besök i Torre Tivera, vilket är ett högt torn placerat i mitten av Cadiz som har camera obscura. Det är ett slags periskop som visar en 360 graders vy av staden. Först gick vi upp på takterrassen som gav en fin utsikt över Cadiz. Sedan gick vi ned och kollade på staden genom "periskopet" som funkar med hjälp av en spegel, två linser och dagsljuset. Efter fick vi några timmars fritid som vissa utnyttjade till att gå och utforska staden medan vi gick till stranden som låg på andra sidan och prova på havet som var ungefär lika varmt som skärgårdstemperaturen en fin sommardag. Andra la sig och sov inför nattens segling och andra stod och fiskade upp 10 varierade firrar.

Cadiz är en mycket fin stad med mycket historia bakom sig, det var bland annat därifrån Columbus startade sin resa mot vad han tänkte skulle vara Indien. Staden har många fina kyrkor och katedraler som är mycket viktiga för befolkningen. Efter fritiden var det dag att lägga loss och fara mot Agadir i Marocko. Nu kommer vi vara till havs i ca 4 dygn vilket kommer bli spännande.

Vi från Älva grattar alla fäder på er dag och hälsar alla hemma i snöovädret att vi har varmt och skönt

Personallogg

I morse kunde vi ta det lite lugnare med morgonsysslorna än vanligt eftersom vi skulle utforska Cadiz i dagsljus. Genom att klättra de 123 trappstegen upp i tornet fick vi en bra överblick över staden och vad som verkade intressant att besöka. En guide berättade om staden och dess byggnader med hjälp av den tidigare beskrivna camera obscura. Det såg ut som att killarna tyckte det var kul

Lunchen skulle ätas i land idag så alla fick en summa ur skeppskassan och själv bestämma vad och var de ville äta.

Medan eleverna på egen hand gruppvis utforskade de äldre delarna av staden gick Ingela och jag ner till den gamla ursprungliga hamnen där Columbus fartyg, Fransk-Spanska flottan (som sen förlorade i slaget vid Trafalgar) och svenska Ostindiefarare på väg till Kina har legat. Vi hittade ett museum i ett av forten som försvarade hamnen.

Stämningen är fortsatt bra ombord och killarna sköter sina vakter på ett mycket bra sätt. Prognosen säger att vi har 16 m/sek NO vind att vänta så vi får se hur det fungerar då





...avgång från Cadiz

