

# Logg från Älva

---

Datum: 6 Mars 2019

Elevloggare: Veronica

Personalloggare: Jan

Position: Hamnen Tazacorte på La Palma

Beräknad ankomst till nästa hamn: Kväll 7 Mars

Planerat datum för att segla vidare: Morgon 7 Mars

Väder: Soligt och varmt

## Elevlogg:

Hejsan svejsan!

Hoppas alla har det bra där hemma, för det har vi här i värmen.

Idag har det varit en händelserik dag, då vi varit på utflykt runt om på ön, bland alla coola vulkanberg och djupa dalar. Utflykten började klockan 9, där bussen stod på kajen och väntade på oss, och sedan var det cirka en timmes busstur till södra sidan ön. Under bussturen berättade vår guide, Conny om alla bananplanteringar, vulkanbergen och varför ön ser ut just som den gör, vilket var superintressant. När vi sedan kom fram, till ett vulkanberg, så gick vi runt där i ca 4 timmar, upp och ned och det var lagom varmt så det var superskönt. Vi hittade också några små hotspots i bergen, coolt! Dock var det mycket stenigt och ojämn mark så vissa elever ramlade och slog sig, så det var bra att sjukvårdsväskan var med, med lite plåster.

Sedan när vi hade vandrat till en strand så var det dags för efterlängtd lunchpaus. Vi stannade här i ca en timme, och vissa elever la sig ned och solade på stranden, och vissa andra upptäckte närområdet. Sen var det dags att hoppa på bussen igen för att åka till nästa ställe, nu till en nationalpark som innehöll jättehöga berg och djupa dalar. Det var jättecoolt för vissa bergstoppar var högre än molnen, så luften tvingas över topparna. Alltså detta landskap, så fruktansvärt coolt! Efter det var det dags att dra tillbaka till båten, och då var det dags för nästa måltid, middag lagad av vår nya kock Jessica. Det var mumsigt. På Älva känns det som det enda man gör är äter, äter och äter, och det är i-och-för-sig sant. Sedan var det fritid, så vissa gick till staden, vissa pluggade och vissa andra gick och la sig, då detta var en händelserik och krävande dag. Imorgon kastar vi loss mot La Gomera, den näst sista ön på vår resa! Spännande spännande!

Ta hand om er så länge, vi ses snart 😊

## Personallogg:

Tack vare Connie en guide och vår vänstra hand här på Kanarieöarna, organiserades en utflykt på La Palma på kort tid, så att alla eleverna, som nu har vistats i samma hamn, i solen och värmen, i flera dagar, fick komma ut på lite äventyr och se den här fantastiska ön – den grönaste av alla öarna i den här ögruppen.

Eleverna var suveräna som vanligt och fick veta mycket om öns historia, både den geologiska och den mer mänskliga. De fick också information om biologin på ön, som att de enda däggdjur som kom hit "för egen maskin" var fladdermöss, information om kanarietallen som klarar av och överlever skogsbränder och allt som finns att veta om bananer.

Det var också den första dagen för Jessica, den nya kocken, så hon fick lite tid med besättningen för att installera sig på båten och lite tid för att bekanta sig med köket på Älva och lite om vad som finns stuvat var. Alla tänker förstås på Walle och hoppas att han återhämtar sig snabbt. Han har dock fått en bra ersättare för resten av den här seglingen. Jessica verkar redan ha hittat sin plats i det här gänget.

Imorgon bär det av till La Gomera efter morgonstädningen, med val och delfinspaning på agendan hela dagen.



Uppe på toppen av vulkanen



Glada elever och besättning efter uppnått högsta punkt på vulkanen ☺



Nationalparken med berg över molnen!