

# Logg från Älva

---

Datum: 21/2 2019

Elevloggare: Adam och Esther

Personalloggare: Eva

Position: N28°39,8' W014°28,8'

Segelsättning: Tidigare mesan, stor, focck och stagfocck. Nu går vi för maskin.

Fart: 6 knop

Kurs: 065°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 22/2 09:00

Väder: klart väder, solsken, vindstill.

## Elevlogg:

Hej!

Idag strax efter frukost och städning så började vi vår första segling som är mellan ön Gran Canaria (där vi legat sedan vi kom ner hit) och Graciosa, en ö norr om Lanzarote. Det har gjort att vi elever nu går på vakt under hela dygnet med tre personer som håller utkik och styr båten, istället för de hamnvakter vi har haft tidigare där vi endast varit två stycken under kväll och natt.

När vi kom ut ur hamnen och ut på havet så började det genast att gunga vilket det fortsatt göra under hela dagen, även om det blivit bättre nu under kvällen. Detta har gjort att flera i klassen har blivit sjösjuka och bidragit med resans första "Highlights". Vi har även satt segel för första gången på resan vilket gick bra. Detta gjorde att det inte gungade så mycket. Senare på eftermiddagen så mojnade vinden vilket gjorde att vi blev tvungna att ta ner alla segel och gå för motor resterande del av seglingen.

Det har varit en fin och solig dag och många låg på däck och solade. Vi har även haft matte och fartygsbefälslektioner. Att vara ute på havet har även gjort att vi sett våra första havsdjur. Kring lunch simmade det förbi ett par delfiner nära båten vilket var häftigt att se och ett tag senare så var det en havssköldpadda som flöt förbi ett par meter från båten.

Nu går vi som inte ska gå vakt under natten till sängs i ett långsamt vaggande fartyg.

## Personallogg:

Hej!

Eva heter jag, och är 2e styrman denna resa. I vanliga fall hittar man mig i Stockholms skärgårdstrafik men nu gör jag ett återbesök på Älva för att få vara på det riktiga havet ett tag.

I dag lämnade vi Gran Canaria lastade med förväntansfulla elever och troligen ett orimligt stort förråd av godis, och satte kurs mot Graciosa som vi beräknas nå tidigt i morgon.

Vi i besättningen delar på utbildningen i Fartygsbefäl VIII, i går höll jag en introlektion om varför vi har regler och lagar på sjön, och i dag var det Benkes tur att lägga grunden för radarläran. På bryggvakterna har vi börjat med de praktiska övningsmomenten och en mästerlig utkik hittade både delfiner och en havssköldpadda.

Annars är våra sjödagar styrda av rutiner med vaktgång, lektioner och god mat. Den lediga tiden spenderas gärna på taket i solen och nu när solen går ner börjar kortspel och pluggböcker spridas över salongen.

Det märks att klassen seglat med Älva förut, de hittar snabbt rutinerna, hjälper varandra när det behövs och dessutom är de nyfikna på det mesta om fartyget och sjöfart. Jag ser fram emot de kommande veckorna och det ska bli kul att se vad vi lär oss av varandra.

Alla ombord hälsar glatt och varmt till er där hemma.

