

Logg från Älva

Datum: 2019-02-20

Elevloggare: Filippa och Axel E.

Personalloggare: Lärare Kerstin

Position: Las Palmas, Gran Canaria

Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag morgon.

Planerat datum för att segla vidare: I morgon bitti.

Väder: Solig förmiddag, molnig eftermiddag.

Elevlogg:

Hej alla där hemma i kalla Sverige!

Idag startade dagen som vanligt med frukost följt med morgonstädning. Därefter hade halva klassen vår första lektion i fartygsbefäl med styrman Eva. Det var en introduktion där vi pratade om olika behörigheter, kursinnehåll och historiska olyckor och dess positiva konsekvenser.

Efter den en timmes långa lektionen packade vi våra väskor med mat och badkläder och hoppade på bussen mot Plocan, vilket är en marinteknisk forskningsanläggning. Vi kom lite tidigt vilket vi löste genom att gå ner till havsklipporna. Väl nere vid klipporna kom det stora vågor som sköljde över hela klassen (alla blev blöta).





Krabor!

När det var dags gick vi in och fick se en film om Plocan. Därefter fick vi en rundtur i anläggningen och fick se deras "gliders" vilket är deras undervattensrobotar som samlar in data.

När vi kände oss klara väntade bussen på oss utanför och tog oss till en strand där vaktlag 2 utförde en del av sitt gymnasiearbete, nämligen en social aktivitet för hela klassen. Det var en femkamp innehållande stövelkastning, sandlottstävling, norsk fylla och samarbetsgren, vilket sedan avslutades med en fotbollsmatch.



Självklart kunde vi inte hålla oss från att hoppa ner i havet, speciellt inte när det fanns frestande vågor att leka i. In i bussen gick 32 solbrända, sandiga och glada (framförallt trötta) elever och begav sig hemåt. Väl framme blev det kö in till duscharna och andra halvan hade sin fartygsbefälslektion. Maten är nu klar och vi ska tacka för oss och ta för oss av den goda laxen byssan lagat.

Ha det gött // Axel och Filippa.

Personallogg:

Jag som skriver heter Kerstin och har det stora nöjet att få undervisa denna härliga klass i Matematik 4 och i Gymnasiearbete. Här ombord ska vi fördjupa oss i den ädla konsten om matematiska bevis, och att redovisa olika projekt inom GyArb.

Som ni läst ovan började vi med en utflykt. Eftersom vi var en halvtimme tidiga försvann hela klassen ner till klipporna. Jag har med åren förstått att det är så det är att vara på utflykt med marinbiologer, plötsligt är alla försvunna för att spana på havet och dess invånare. Dessutom passade de på att samla ihop en massa skräp nere på stranden, härligt!



Väl inne på PLOCAN (Platforma Oceanica de Canarias) fick vi veta en hel del om den forskning de bedriver, intressant.



Efter besöket tog vår hyrda buss oss vidare till en strand. Solen sken och vår lunchmatsäck smakade toppen. Efter maten blev det femkamp som bjöd på diverse samarbetsövningar och andra utmaningar. Alla deltog med fullt fokus och hjälptes åt att lösa sina uppgifter.



Samarbetsövning med handduksvandring



Älva som sandslott. OBS Robban i ribben!

När grupperna tävlat klart blev det bad i höga vågor, det såg verkligen jätteroligt ut! Själv ägnade jag mig mest åt att räkna huvuden, vill ju gärna få med alla tillbaka... Allt förlöpte väl, förutom att allas badkläder var fyllda med sand, häpp. Men det gick att åtgärda, och glada och nöjda åkte vi tillbaka till Älva igen.



Eftermiddagen och kvällen har ägnats åt lektioner för vissa, matlagning och disk för andra, och även en sista provianteringstur inför morgondagens seglingsben till Graciosa. Nu är klockan kvart i nio, och någon ser på film medan andra pluggar på om radar. Några elever har redan gått och lagt sig eftersom de ska gå hamnvakt under natten.

Vi har det helt enkelt toppen här på Älva! /Kerstin

Nedan syns klassen samlad på Arlanda innan avfärd, glada och taggade!

