

# Logg från Älva

---

Datum: 18/2 2019

Elevloggare: Hedvig Avén & Joakim Andersson

Personalloggare: Krister

Position: Förtöjda i Las Palmas, Gran Canaria

Planerat datum för att segla vidare: 21/2 mot Graciosa

Väder: Lite moln och lite blåst, ca 15 grader

## Elevlogg:

Kära loggläsare!

Idag möttes hela klassen 08:00 på Arlanda, terminal 5. Medan vi väntade på att ombordstiga planet hamnade en stor del av klassen på Max (inte så oväntat...). Flygresan gick mycket bra, inga förseningar och alla var glada. Flygtimmarna spenderades hos de flesta med att kolla på film, sova, äta, läsa och snacka. När vi kom fram och hade allt bagage med oss väntade en busschaufför på oss som vaktlag 1 hade bokat. Från flygplatsen åkte vi längst kusten nästan hela vägen till Las Palmas, resan tog inte mer än 40 minuter. När vi väl gick ombord på Älva gick alla direkt till sina hytter för att packa upp och göra sig hemmastadda. Väl inne i våra hytter kom vi genast i kläderna och kände en stor bekantskap sen vår tidigare segling. Under middagen fick vi också en presentation av besättningen där det både fanns en del nya ansikten och en del bekanta sen förra seglingen. Under kvällen har många av oss elever också tagit tillfället i akt och utforskat staden Las Palmas med joggingrundor eller bara häng på stan. Nu är byssan kvällstädad och imorgon väntar förtogenhetsutbildning där alla elever får repetera fartygets säkerhet och hur vi ska agera vid en nödsituation.

Hedvig och Jocke önskar alla läsare en god natt 😊

## Personallogg:

Hej,

Mitt namn är Krister och jag är Kapten på Älva. Jag har arbetat här i närmre fem år och stortrivs med mitt jobb. Ännu en gång ska jag få nöjet att segla med och lära känna 32 elever och jag vet redan nu att det kommer att bli fantastiskt och kul.

Sen eftermiddag kom en skara förväntansfulla och glada personer med buss till hamnen i Las Palmas. Ut ur bussen väller klassen MB16b, tar sin packning och släpar den mot Älva. När jag möter dem har alla enorma leenden och hälsar glatt. Det ger mig en väldigt bra känsla att veta att jag ska få segla med en grupp motiverade och positiva individer som sett fram emot att få komma hit och spendera

en månad med oss och ägna sig åt segling, havet, snorkling, delfiner, marinbiologi, studiebesök på vackra vulkanöar och mycket mer.

Jag har träffat dem på sjön en gång tidigare. Det var alldeles i början av deras utbildning, under deras första termin på skolan. Då var de med mig på vårt provtagningsfartyg Petsamo och övade mörkernavigering i Stockholms skärgård, en av deras första bekantskaper med skolans fartyg.

Nu är MB16b i slutet av sin utbildning och går sista terminen på skolan. Det är andra gången som de seglar med Älva och det märks. När de kom ombord flöt allt på utan instruktioner och allt gick per automatik vilket är lite lyxigt för oss i besättningen när eleverna är självgående från start. Det ska bli väldigt kul att få segla med dessa elever som jag minns från början av deras utbildning och nu, 2,5 år senare, snart tar studenten.

Allt gott!

Vänliga hälsningar,

Krister



*Bild från inflygning till Gran Canaria med en välkomnande regnbåge*