

Logg från Älva

Datum: 13/3/19

Elevloggare: Angus & Clara D

Personalloggare: Jan Östman

Position: Santa Cruz, Teneriffa

Väder: sol och varmt

Elevlogg:

Godkväll alla kära läsare

Detta är vår sista dag och elevlogg på Älva. För 24 dagar sedan mönstrade vi på Älva och vi har haft mycket kul och tänkte berätta om våra highlights under seglingens gång.

Under seglingen har det blivit en hel del träningssektioner, springturer och cirkelträning. En del av oss har ångrat valet av träning då träningsvärk och stukningar har förekommit. Solen blev väldigt poppis tillsammans med aloe vera kräm för den fina brännan som ibland gick överstyr. Vi har upplevt flera olika äventyr kring stränder, marina organismer såsom sjöstjärnor, sjögurkor, sjöharar, en rocka, delfiner och olika typer av valar. Att se marelid i sig själv var fantastiskt, men att se delfiner simma i marelid är något helt ofattbart. Något man inte heller får missa är den mängd mat som vi konsumerade under vår resa. Detta kan ha något med all vandring och sol som tog spel i resandet. Vi har utforskat ett flertal berg med otroliga utsikter med underbara vandringar ned och uppför. Seglingen har också medfört många nya kunskaper inom VHF, matematiska bevis och fartygsbefäl klass 8, men inte minst, marinbiologi.

Nu mer till nuvarande situation. Idag har vi haft en slutstädning. lite jobbigt, lite kul. Vi har varit duktiga nog med att skrubba, från däck till durk och putsat all mässing ombord (någon andel). Slutstädningen började klockan 08:00 och fortsatte fram till 17:00. Efter den långa städningen, debarkerade vi båten för en smarrig middag som besättningen bjöd på. Middagen bestod av en god och smakrik potatis och äggfylld tapas. Nu består kvällen av marinbiologiarbete in till det sista, 23:59, klassiskt. Ansiktsmaskerna har dragits fram (Ylwali är en underbar ängel som har fixat dem 😊) och nu kör vi med flocken.

Adios amigos, vi kommer sakna den här underbara resan och minnas den för alltid

Hälsningar: Angus & Clara D



Personallogg:

En fantastisk segling kommer till ett slut. Detta är en av de bästa seglingarna jag har gjort. Eleverna har varit fantastiska, intresserade och nyfikna, samarbetsvilliga och väldigt få konflikter dem mellan. De har jobbat bra på att ta tag i saker innan det har blivit allvarliga konflikter. Vilket har gjort att stämningen i allmänhet har varit hög.

Avslutningen på tapasrestaurangen gav oss många rätter som de flesta aldrig hade provat på tidigare. Alla åt till det inte fanns mer plats kvar i magen. Då levererades det slutliga Coup de Grace, med en efterrätt som ingen kunde avsluta, så vi rullade ut och tillbaka till Älva.

Älva har nu dammsugits, skrubbats och torkats i alla skrymslen, lådor, skott (väggar), kylar och frysar. Matvaror har fyllts på och varenda matvara har inventerats. Alla har jobbat på till bästa förmåga hela dagen och de flesta var ganska slitna framåt eftermiddagen. Det var talande att, i mitten på eftermiddagen, två elever satte sig på durken nere i mellan-inredningen och åt chips! Det sista man skall göra, då det kan locka kackerlackor etc. – det är ett absolut förbud på att äta, eller ens ha öppna chipspåsar eller annat godis nere i hytterna pga detta. Förmodligen tänkte de inte ens på det just då, det ville bara sätta sig ner och vila lite. Jag var också trött och reagerade inte heller på bästa sätt, men det är sådant som händer när man är trött.

Jag antar att alla är redo att komma tillbaka till Sverige och vardagen, även fast vädret just nu inte ser så lockande ut härifrån sett. Det skall dock bli skönt att lägga sig i sin egen säng igen.

Hasta luego



