

Logg från Älva

Datum: 27/1 2019

Elevloggare: Marcus, Emil

Personalloggare: Linda

Position: N 28° 09,3' W 017° 58,0', strax öster om El Hierro

Segelsättning: Inga segel, endast motor

Fart: 3,2 knop

Kurs: 52,2°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 28/1 kl 08.15

Planerat datum för att segla vidare: 31/1

Väder: Klart med växlande molnighet

Elevlogg:

Hallå hallå!

Denna dag inleddes med Stalk-a-fish, vilket innebär att vi följde efter och terroriserade valfri fisk och observerade dess rörelser, beteenden och annat. Efter detta var avklarat begav sig de flesta tillbaka till Älva för att ha tid över innan lunchen kl. 11:30. Några stannade dock kvar med Linda för att utforska området, då särskilt de grottor som fanns i närheten. Dyrningarna från Atlanten skapade ett sug in mot grottornas mynningar, som sedan snabbt vände med vattnet och snabbt forsade utåt. Efter att ha haft kul i vågorna en stund gav sig även de resterande av mot Älva, där de flesta lade sig på däckhustaket för att sola i värmen. Detta ledde såklart till en alldeles för välstekt rygg hos vissa.

Efter lunchen som bestod av en smarrig tonfisksallad var det dags för dagens lektioner ombord. I marinbiologin jobbade vi vidare med våra rapporter, medan kapten Sören berättade om stabilitet och balans vid lastning av fartyg – detta ackompanjerades av flertalet ungdomshistorier.

Vi lade ut från kajen på El Hierro vid klockan sju, och är i skrivandets stund på väg mot La Gomera. Just nu pågår ett intensivt arbete på rapporter, då dessa skall vara färdiga och inlämnade senast ikväll. Detta gör naturligtvis att Linda inte får en endaste blund innan klockan tolv, då hon kommer vara alldeles för upptagen med att svara på både idiotiska och inte så idiotiska frågor om hårdbottnar. Grattis till fem timmars sömn!

/Emil och Marcus

Personallogg:

Hej där hemma!

Idag har varit en fantastisk dag, med mycket sol och snorkling. Vi plockade fram simfötter, cyklop och snorklar. Sedan fick alla elever dela in sig i "snorklingspar". Varje par fick en skrivplatta som man kan anteckna på under vattnet. Sedan gav vi oss iväg till andra sidan av hamnen för att snorkla och utföra uppgiften som vi kallar "Stalk a Fish". Varje par ska välja ut en fisk som de följer efter medan de antecknar dess beteende och utseende. Det var väldigt roligt för mig att simma runt och titta och lyssna på eleverna medan de försökte följa efter sin fisk. Det är inte det lättaste att anteckna medan man simmar, försöker låta bli att tappa bort sin fisk och samtidigt andas genom en snorkel.

Flera elever blev lite frusna och gick upp så fort de blev klara med att följa efter sina fiskar. Några andra blev kvar i vattnet med mig för att snorkla och se på allt spännande som faktiskt finns under ytan.

På lunchen passade många på att sola och njuta av det fina vädret, dock fick de gå in när det var dags för både marinbiologi- och fartygsbefälslektioner.

Nu är det dags att strax avgå mot La Gomera, så imorgon kommer vi att vakna på en ny ö med nya äventyr!

/Linda

