

Logg från Älva

Datum: 21/1-2019

Elevloggare: Alexandra & Elmer

Personalloggare: Inez

Position: Gran Canaria, Las Palmas

Planerat datum för att segla vidare: 23/1

Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Restinga 25/1

Väder: Växlande molnighet, ca 18 grader

Elevlogg:

Hejsan morsan, hejsan stabben!

Här är ett brev från älsklingsbarnen.

Vi har kul här på båten,

Vi bor 41 sjörövare i den.

Natten var sjuuuuk. Båten gungade som värsta bergochdalbanan. Framförallt för oss i den förliga inredningen där vi låg och höll i oss i sängen för att inte ramla ur. Frukosten serverades som tur var i tid trots att många var lite extra omtumlade efter nattens bravader. Bra byssangänget! Morgonen fortsatte därefter inte som vanligt. Efter frukosten så gjorde vi en stagvändning för att sedan ta ner seglen innan vi lade till i hamnen här på Las Palmas. Städningen sköts upp tills efter tilläggningen och vi fick därefter utföra rent skepp, vilket är en noggrannare stor städning av hela båten så att utomstående kan komma ombord och se hur fint vi har det. Till lunch serverades fiskpiccata, dvs egen panerad fisk med ris och en lite starkare tomatsås, MUMS! Bra igen byssangänget! Efter lunchen hade vi pluggstuga med både matte och fartygsbefäl men även ett tillfälle för landgång för att skåda de Spanska landkrabborna. Kl 16 påbörjades prepp för ytterligare en trerätters middag. Den här gången med temat mellanstadiedisco. Här får du komma som dig själv, fast i dina yngre dagar. Runt denna tid kom även vår kära marinbiologi lärare Linda till båten. Middagen började ca kl 19. När alla kom in i mässen så var det väl dekorerat med girlanger, ballonger, discokula och ett flertal ljusslingor. Riktiga flashbacks. Till förrätt serverades en svamprisotto toppad med rucola och parmesan. Huvudrätten bestod av paprika fylld med linser, fetaost och spenat på en bädd av isbergssallad och bulgur. Efter huvudrätten höll Alva och Inez ur besättningen ett sex- och samlevnadstal för våra mellanstadieklassare. Det bjöds även upp på dans där flera dansade tryckare. Därefter var det dags för efterrätten som bestod av en karamelliserad banan med en kula vaniljglass bredvid och på toppen rostad choklad. Gott!! Middagen avslutades såklart med ett fint klassfoto. Bästa trerätters hittills!! Blir nog nästintill omöjligt att toppa. BRA BYSSAN!<3

Nu ska vi ha en sista pluggstund innan vårt VHF-prov imorgon och ladda upp inför vår hårbottensexkursion i morgon förmiddag.

Till dess, hare bäst.

KRAMAR



Personallogg:

Hej!

Jag heter Inez och är 23 år och jag jobbar som jungman här ombord. Jag är en nyinflyttad stockholmare från Göteborg. Jag är dansare som har jobbat bla på Göteborgsoperan och på Melodifestivalen. Tidigare har jag seglat på Ingo, en tremastad skonare som håller till på västkusten och i somras jobbade jag på en turistsbåt i Stockholm och blev där tipsad om Älva. Och vem vill inte segla runt på Atlanten bland valar och delfiner?

Vi tar oss fram mellan Kanarieöarna som är förvånansvärt olika varandra, från öknens tomhet med gamla vinddrivna vattenpumpar, à la Kaliforniens öken på Fuerteventura till Las Palmas stadsliga brus på Gran Canaria. Klockan 12-04 har jag vakt med Caroline och Sofia, nätterna är galet fina med tusen stjärnor om du lyfter blicken mot himlen och mareld nere i vattnet, allt glittrar. Dygnet började en aning gungigt men natten bjöd på många fantastiska naturfenomen. Till att börja med var det supermåne, den lös upp hela båten som om det snarare var tidig skymning än natt. Klockan 03 började månförmörkelsen och runt 05 hade månen bytt färg till rött, blodmåne. Efter inte jättemycket sömn är det full fart på båten då vi ska ta ner alla segel och förtöja i Las Palmas hamn. I och med nattens bravader blev det lite av en återhämtningsdag. Eleverna har också pluggat för fullt inför VHF-provet. Även några turer till supermercadon blev det för att fylla på godislagret. Dagen avslutades med ballonger och discokula, ett jätteroligt mellanstadiedisco och en tre-rätters som var gudomligt god. Tack Byssangänget!

Inez