

Logg från Älva

Datum: 20/1-2019

Elevloggare: Marcus Zhu & Erik Sundell

Personalloggare: Alva

Position: Längs kusten av Gran Tarajal, Fuerteventura

Segelsättning: Inre klyvare, stagfock, fock, stor och mesan!

Fart: 7 knop

Kurs: 235

Beräknad ankomst till nästa hamn: Las Palmas 21/1

Planerat datum för att segla vidare: 23/1

Väder: Sol/moln, runt 19-20 grader

Elevlogg:

Hallå resten av världen.

Idag var vi ute hela dagen på utflykt som planerats av ett av våra underbara vaktlag. Dagen började som vanligt 07:15 med frukost och städning men sedan blev det packning till dagens äventyr. Klockan 09:30 gick vi därmed på en buss för att åka runt på Fuerteventura. Guiden för dagen hette Cesar Javier och var mycket trevlig. Första stoppet var en aloe vera- & oliv odling. Där fick vi se hur de gjorde olivolja och aloe vera-produkter för att sedan plundra deras butik (men vi betalade såklart). Sedan åkte vi till några utkiksplatser för att ta vackra bilder på landskapet, innan vi anlände till en familjeägd gård. Där fick vi smaka på getost och vår guide berättade om getterna på ön innan vi plundrade deras shop på ost. Sedan fick vi leka runt lite på gården med de olika djuren. Efter detta åkte vi till en gullig liten by som heter Betancuria för att äta vår lunch som vårt skickliga byssanlag gjort på morgonen. Sedan fortsatte vi vidare genom Fuerteventura och stannade lite då och då för att ta bilder. Dagens sista stopp blev på Cuevas de Ajuy där vi fick äventyra in i olika små grottor vid havet. Sedan bar det hemåt där vi fick en middag lagade av våra egna matroser för att sedan sätta segel mot Gran Canaria.

Älva out.

Marcus & Erik



Första stoppet, Los Arrabales



Farmen i Granja Tio Pepe



Utsikten från Cuevas de Ajuy

Personalloggare

Hejsan alla där hemma!

Idag har jag, Alva, fått äran att skriva logg. Jag har jobbat lite till och från här ombord sen ett år tillbaka, som lättmatros och jungman, och har den här vändan varit ombord sen innan jul. Jag gick samma linje som eleverna ombord just nu, marinbiologi, och tog studenten för snart två år sen. Gick i samma klass som Caroline som också är ombord.

Idag blev en lugn dag i och med att eleverna var iland nästan hela dagen. Vi tog tillfället i akt att tvätta så mycket vi kunde eftersom tvättmaskinerna är ganska populära ombord. Jag och Erik har hållit på och städat nere i maskinrummet och det har även målats och arbetats med sjökorten.

Direkt efter middagen la vi loss och satte segel direkt, vilket är så härligt! Hörde även rykten om att det ska vara blodmåne ikväll, så får passa på att kika på den under vakten. Väldigt spännande! Moder Jord har bjudit på många fina vyer de senaste två veckorna!

Skepp o' hoj,

Alva