

Logg från Älva

Datum: 4/10-18

Elevloggare: Laura Lilliehöök & Felicia Lund

Personalloggare: Arvid Lundkvist + Jan Hallen Rizzo

Position: Vigo

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Marina Smir 10/10

Planerat datum för att segla vidare: 5/10-18

Väder: Sol och molnfritt, 29 grader

Elevlogg:

Hej hej allesammans där hemma!

Dagen startade lite tidigare än vanligt med frulle och städning i tur och ordning. Därefter bar vi oss av på äventyr mot Santiago för att upptäcka den välkända katedralen, Santiago de Compostela och hälsa på eleverna i vänskolan. Efter en bussresa på en timme var vi äntligen framme och bemöttes med många leenden och gratis kakor, vilket för vissa var höjdpunkten av dagen!

Guiden mötte upp för en timmes guidad visning genom staden, som är pilgrimsvandrarnas slutdestination. Vi fick sällskap av en förvirrad gammal gubbe som verkade uppskatta den guide turen mer än oss elever. Turen avslutades på stans mysiga marknad med färska råvaror. Sedan njöt vi av Catarinas pastasallad i solen innan vi begav oss mot vänskolan och ett härligt bemötande av spanska elever. Väl i skolan hade fyra elever en kort presentation om skolans uppbyggnad, historia och program. Efter presentationen stormades klassrummet utav ivriga elever. Där vi fick möjlighet till att prata med eleverna och dessutom dela ut enkäter till vårt seglingsprojekt. Efter en och en halv timme var alla nöjda, glada och svettiga. Vi begav oss vidare tillbaka till kyrkan längst parker och gator fyllda av restauranger. Vi alla valde att besöka katedralen och kolla på dess detaljerade och vackra målningar och utsmyckningar. Efter det fick vi en timmes fritid där alla upptäckte staden på egen hand.

Väl på bussen var alla trötta efter en lång dag med mycket promenerande. Nu har vi precis landat tillbaka på hemmaplan och får återigen avnjuta Catarinas goda matlagning! Under kvällen får alla tid att njuta av land för imorgon bär det av mot Marocko. Innan läggdags bjuder kaptenen Steffe på bullar som han bakat själv.

Ha de gött och glöm inte vinterdäcken där hemma!

Personallogg:

God kväll!

Vigo välkomnade med vackert väder! Det händer inte så ofta och i Santiago de Compostela händer det nästan aldrig. Vi har haft en fin dag i pilgrimsstaden som är döpt efter aposteln sankt Jakob, alltså San Tiago. Compostela kommer från Campo och stella som betyder jord och stjärna. Stjärnan märkte ut var han låg begravd. Efter guidning på italienskengelska träffade vi en vänskola som besökte oss i augusti. Frenetisk interaktion uppstod i ett bakugnshejt klassrum. Väl hemma i Vigo och på Älva rasar det in elever som har handlat tonvis med nyttiga saker fulla av c-vitaminer.

För vissa av oss var detta en helt jungfrulig upplevelse. Nog har man hört om pilgrimsfärden till Santiago. Men när vår trevliga italienska guide med pikant accent förklarade att även hundar numera kan få certifikat på att de gjort pilgrimsfärden blev åtminstone jag betänksam – Okey? (Obs liten ordlek, guiden sa "Okey" efter vartannat yttrande). En annan detalj var de många segelbåtarna som ankrat på torget "Praza do Obradores", vilket betyder "hantverkarnas torg". Men segelbåtar? Vi var tvungna att fråga guiden! Tydligt var det den heliga jungfrun som skyddar sjöfolkets flytetyg om placeras där med fyllda segel.

Okey? Det fanns annat som väckte förundran. Den "bästa legenden" ("The best legend of Santiago!") var den om den förälskade munken som friade till nunnan i det stora nunneklostret och bad henne möta honom i skymningen i ett av torgets hörn så att de kunde fly tillsammans. Den älskade nunnan kom dock aldrig, och enligt legenden syns skuggan av munken fortfarande där för den som är uppmärksam. Förundrade styrde vi småningom stegen mot vår gröna buss... och nu sitter vi här framför bildskärmen och njuter av kaptens Stefans heliga kanelbröd!



Pilgrims-certifikat



Vi alla



Felicia och Olle med dam



Strandsatta båtar