

Logg från Älva

Datum: 27/09-18

Elevloggare: Thor Hubrecht & Jan Söderholm

Personalloggare: Göran

Position: Biscaya

Segelsättning: För maskin (seglat halva dagen).

Fart: 5-6.5 knop

Kurs: 210°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 1/10

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Ingen sjö och smul dyning, något disigt, 23° C vid midnatt.

Elevlogg:

Hej på er där hemma!

Vi guppar vidare i stadig takt över Biscaya. Som igår så har vädret inte svikit oss än, vi har idag solat, tränat och studerat i solskenet och humöret har varit på topp. Vi fick idag även besök av andra sjöfarande i form av flera stim delfiner som susade längst med båten samt två valar som försiktigt visade sig i fjärran. Vi behöll våra segel uppe under natten och efter att vinden mojnade under dagen så sänkte vi dessa efter lunch. Idag hölls den första av många lektioner och fokuset låg i att lära sig läsa sjökort och förstå olika symboler och tecken på dessa. Det blev lyxmiddag idag på båten. Byssan ordnade en utsökt broccolisoppa och till den hembakat bröd och vitlökssmör.

Tack och hej leverpastej // Jan och Thor





Personallogg:

Hej igen.

Mönstrade på i Cherbourg och skall följa med ned till Malaga. Jag går vakt med Bengt och Alva, 4-8 vakten. Bengt kör och jag hjälper till. Just nu är positionen någonstans i Biscaya, och vi har just gått av vakten. Sikten gick ner en del, cirka en halv timme innan vi gick av vakten. Svårt att säga, men vi bedömde sikten till cirka 2-3 nm. Ingen vind för tillfället, men har vi tur får vi vinden tillbaka imorgon, så vi får hoppas på en fin segling ner till Vigo. Preliminärt skall vi väl ha en ETA till Vigo 1/10, men vindarna får bestämma.

Göran.