

Logg från Älva

Datum: 26/9 2018

Loggskrivare elevlogg: Niklas Hamrin

Loggskrivare lärare/besättningslogg: Marie Nord

Position: N 48° 21,1' W 005° 34,3'

Segelsättning: Stor, Fock, Stagfock

Fart: 4,5 knop

Kurs: 218°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Vigo, måndag 1 oktober

Väder: Soligt och det har varit vindstilla, men nu ökar det lite.

Elevlogg:

Idag har det varit en väldigt lugn dag även med Älvas standard. Varken vinden eller eleverna har rört sig värst mycket. Fler dagar som denna är varmt välkomna! Vi har börjat med förarbevisutbildningen som vi elever ska ha under seglingens gång. Allt vi fick lära oss idag var dock bara om olika fartygstyper och böcker man ska förhålla sig till. Samtidigt som jag skriver denna logg, vilket är precis innan middagen, så kom det inspringandes en elev som sa att ett flygplan hade flugit och rundat Älva under masthöjd, vilket hade varit något att vittna (attans!). I övrigt har det inte hänt så mycket mer än solning uppe på däck och kortspel i salongen.

Vänliga hälsningar från Niklas er loggskrivare idag!

Personallogg:

Go kväll!

Idag har det som Niklas skrivit varit en riktigt fin dag, där vi alla har passat på att sitta på salongstaket så mycket som möjligt. Vi har också haft 2 lektioner där vi pratat om schemat för de nästkommande dagarna och de delredovisningar som kommer att äga rum på måndag. Flitens lampa har lyst och alla grupper har jobbat på bra med sina sammanställningar, härligt. Innan lunch ville några elever träna, så David ställde upp och instruerade oss på taket (båtdäck) och jag försökte hänga med tjejerna. Gick väl sådär, men jag var i alla fall med 😊.

Till lunch idag fick nya byssangänget visa vad de gick för, och de visade sig vara precis lika bra som tidigare gäng! Idag har vi serverats panerad torsk, kokt potatis och rödbetsås, och till middag fick vi kotlettråd med apelsin- och timjansås. Vi är lyckligt lottade!

Just som jag skriver denna logg har vinden ökat från 0 till lite och vi tänker prova att sätta segel, så nu måste jag avsluta och springa iväg och ta ett kort.

På återhörande

Marie

