

# Logg från Älva

---

Datum: 2017-10-04

Elevloggare: Emma Lövgren

Personalloggare: Marie Nord och Björn Berndtsson

Position: Vigo

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 11/10

Planerat datum för att segla vidare: 5/10

Väder: Soligt

## Elevlogg:

Åhøj!

Idag vaknade vi elever av Björn och Maries glada skratt. Medan vi delade vår första av många frukostar med dem sa vi även adjö till David och Arvid som skulle hem emot Sverige, men inte innan att de stannar till vid Barcelona för att uppleva valet i Katalonien. Efter frukosten skyndade vi alla med att städa våra områden samt hytter då vi kl. 08.30 med buss skulle bege oss till Santiago de Compostela. Efter cirka en timme på den kanske lite för svala bussen kom vi fram till ett lite svalare än förväntat väder. Trots detta kämpade vi i LK15 vidare i shortsens vi bar och när vi väl kom fram till katedralen i Santiago de Compostela hade vi alla slutat klaga. Efter att ha beundrat katedralen stod vi elever framför ett val, antingen att äta den goda lunchen lagad av vår kock Simon, eller att njuta av den lokala maten på Compostelas unika gator. Vid klockan 12 möttes klassen upp igen för en guidad tur av Ruben. På ungefär en och en halv timme fick vi lära oss om stadens arkitektur, religion och hur de som bor där inte litar på förpackad fisk utan att de måste se fiskaren rensa fisken live. Ruben tackade för sig och ledde oss ned till biblioteket där vi fick chansen att lämna ut enkäter och intervjua elever till Björns spanska lärarkompis David mm. Vi fick efter detta lite tid till att utforska staden innan vi klockan 15.25 skulle mötas vid bussen för att åka tillbaka till Älva. Nu sitter vissa av oss och väntar på middag på Älvan, medan andra av oss ska ut en sista gång på Vigos gator för att återigen ta farväl av land tills vi kommer till Marocko.

Hej då och önska oss lycka till de kommande dagarna till havs, Emma.

## Personallogg:

Hola!

I går kväll anlände vi till Vigo och hade en trevlig avstämning med Arvid och David över en god Café solo. Redan i går kväll möttes vi av glada tillrop och kramar när vi kom ombord, och stämningen i klassen känns väldigt fin. Eleverna har ju varit ute i två veckor och seglat långt och skulle kunna vara lite "slitna" av sjösjuka och nattvakter. Men klassen har en väldigt positiv inställning till allt, vilket känns så härligt!

Utflykten idag tycker vi var lyckad med solsken, klarblå himmel och ca 24 grader varmt. Det brukar normalt vara 300 regndagar här per år, så vi har verkligen tur med vädret. I kväll fick eleverna välja om de ville äta ombord eller njuta av skaldjur i Vigo, så en hel del kommer att äta ute.

I morgon bitti ska vi bunkra diesel och sedan lämna hamnen och sätta kurs mot Marocko. Efter 640 sjömil är vi framme. Vi har "beställt" lite vågor, fin vind och mycket sol på däckshustaket + en mängd spännande sjödjur runt båten.



