

Logg från Älva

Datum: 27 september 2017

Loggskrivare elevlogg: Sara Herold & Torstein Winnerblad

Loggskrivare lärare: Arvid och David

Position: Biscaya

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder: Blandat

Elevlogg:

Skepp O Hoj – Sodastreamad Oboy!

Nu befinner vi oss äntligen på det ökända Biscaya. Morgonen började 07.00 med en god och stabil frukost, här går solen upp efter kl 08.00 så genom ventilerna i matsalen syns inte mer än mörker och vågor, höga vågor. Efter frukosten inföll den obligatoriska städningen. Städningen blev dock lite avbruten då cirka 90 % av kära Lk15 drabbades av akut sjösjuka.

Dagens första lektion med retorik sattes 09.00 igång, men tyvärr drabbades även lärarna av den fruktade sjukan, så lektionen led snabbt åt sitt slut. Klockan 10-12 brast vindarna ut rejält och regnet drog igång, uppemot 15 m/s och 15 graders lutning styrbord och 3-5 m vågor. Trots båtens kraftiga gungande var det många tappra själar som stod vakt och arbetade i byssan, där några saknades hoppade andra in. Härlig LK-anda!

Nu har solen äntligen bestämt sig för att komma fram och den lyser upp den långa horisonten. Något land finns inte i sikte så långt ögat kan nå, men några lyckligt lottade har fått se delfiner bredvid båten. Även fast vissa har det lite kämpigt så krigar alla på och gör sitt bästa, nu är det dock dags för dagliga filmvisningen här på båten och Gladiator står på schemat så vi måste tyvärr avsluta här.

Ciao!

Sara & Torstein

Personallogg:

God kväll!

Ännu en dag på Älva närmar sig sitt slut. Som texten ovan ger information om har vädret testat sjöbenen på alla ombord. Trots höga vågor och allt som det medför har elever ställt upp för varandra och löst utmaningar som sjövakt och matlagning tillsammans på imponerande vis! I lektionsväg har eleverna blivit tilldelade varsin skröna som de ska göra till sin egen och därefter presentera den med hjälp av nya inlärd retoriska knep © Trots något högre sjö och tuffa vindar tuffar vi på framåt med relativt god fart. Nu blir det filmvisning i en nedsläckt inbjudande salong.

Kramar David och Arvid





