

Logg från Älva

Datum: 26/9-2017

Elevloggare: Rebecka Hellbergh

Personalloggare: Bengt & Robban

Position: N49° 01,3' W004° 58,4'

Segelsättning: Storen, focken, stagfocken.

Fart: 4-5 knop

Kurs: 260°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 1/10-2017

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Växlande molnighet

Elevlogg:

Skepp ohoj alla landkrabbor!

Nu är klockan 17:22 och vi har precis käkat lite middag. Dagens middag blev gulaschsoppa, vilket var riktigt gott! Dagen har inte bestått av något mer än lektioner och skinande sol uppe på däck. Vi har bara kunnat ta det lugnt och verkligen njuta av det äventyr vi faktiskt gör, vilket är 100 % super najs!

Idag är första dagen alla roterar schema med sina vaktlag. Vi är ju nämligen uppdelade i olika vaktlag, som var och en har olika stationer man verkar på. Några har exempelvis hand om byssan, några vaktar mellan klockan 12-4, 4-8 och 8-12, dag som natt. Redan i natt var det första bytet igång, och wow vilken häftig upplevelse det var! När man stod och kollade upp mot himlen såg man hur seglet slog i bakgrunden av hundratals lysande stjärnor, samtidigt som man lyssnade till delfinernas plaskande bredvid. Det kändes nästan som att man befann sig på Peter Pans segelfartyg mot Landet Ingenstans. Det var magiskt!

Det är roligt att se hur alla i klassen mer och mer börjar känna sig som hemma på båten. Medan några spelar kort eller kollar film, ligger flera nedbäddade i sina hytter och läser en bok. Alla hjälps åt utan tjafs och vi tar verkligen hand om varandra. Det är nu det märks hur mycket vi arbetat med just teambuilding enda sen vi började på Marina Läroverket. Vi är som en enda stor familj!

Än så länge har vi inte mött det fruktade Biscaya (vilket vi troligtvis kommer göra ikväll) och alla har lyckats hålla sig borta ifrån spya ännu. Det känns ju ganska skönt, även om vi alla vet att det inte kommer hålla ett dygn till. Hursomhelst så har vi fått lära oss alla tips som finns när man blir sjösjuk, så det känns ju ändå lovande. Mycket handlar nog om placebo, så vi försöker bara ha det så roligt vi kan för att försöka undvika att maten flyger upp ur oss.

Nu tänker några kila iväg och träna uppe på däck, medan andra förbereder sig inför nattvakten med lite sömn. Hoppas ni har det bra där hemma och att ni kan pusta ut - vi lever faktiskt än så länge! Till och med utan mobiler. Adjö på er landkrabbor!

/Rebecka Hellbergh



Personallogg:

Nu är vi inne på andra dygnet till sjöss på vår mot Vigo

Efter en natt med motorsegling avtog vinden mer och mer fram på dagen men det var strålande väder och många passade på att njuta av solen mellan lektionerna. För oss i besättningen rullar vakterna på som vanligt med undervisning i navigation och diverse underhåll. Vi närmar oss Biscaya och vinden ökar något när vi går lite sydligare kurs. Även fiskespöet har plockats fram och med lite tur kanske vi kan få napp. Vår Nyzeeländska kock bjöd på en god kaka till eftermiddagskaffet.

Seglarhälsningar

Benke och Robban