

# Logg från Älva

---

**Datum:** 25/9 2017

**Loggskrivare elevlogg:** Hanna Gutemar

**Loggskrivare lärare/besättninglogg:** David och Arvid

**Position:**

**Segelsättning:**

**Fart:**

**Kurs:**

**Beräknad ankomst till nästa hamn:**

**Väder:**

**Elevlogg:**

Hej hopp! Idag lämnade vi Cherbourgs hamn för att åka ut mot Biscaya! Många av oss var lite nervösa över att åka ut igen efter den gungande överfarten över engelska kanalen, men hittills har vädret varit på vår sida. När vi lämnade hamn vid lunch blev vi avvinkade av flera glada fransmän 😊 Resten av dagen har flutit på med lektioner, vakt och vår andra segelsättning som faktiskt gick riktigt bra! Mellan allt arbete har det hörts lite allsång inne i skeppet och ute har vi njutit av utsikten och en fin solnedgång under kvällen. I natt är det vaktbyte och för några av oss innebär det en första nattvakt ute till havs som kommer bli spännande. Hoppas alla ni där hemma har det topp, vi ses om några veckor.

God natt



Lärlarlogg:

Hej!

Klockan närmar sig tjugotvåtiden och än en gång tid för dagssummering. Det är enkelt att slås över det mindre flöde av människor som cirkulerar i båtens övre och mer öppna ytor när vi än en gång lämnat hamnen för att bege oss ut på Atlanten. Detta verkar vara ett mönster de dagar vi sätter kurs ut på havet. Smarrig carbonara mättade glada munnar till lunchen medan fiskgryta behagade sjömansmagar till middag. Första inlämningsuppgiften är gjord i retorik för eleverna och imorgon fortsätter samma ämne med mer praktiska övningar. Värt att poängtera, precis som tidigare nämns ovan, är att vädergudarna ler mot oss nu så här inledningsvis och vi fortsätter att hålla tummarna för en lika trivsamt fortsättning. På återseende! 😊

Sjökramar från David och Arvid





