

Logg från Älva

Datum: 18/9-2017

Elevloggare: William

Personalloggare: Stefan S

Position: Gosport

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: morgon 21/9

Planerat datum för att segla vidare: 20/9

Väder: Växlande med regn under kvällen

Elevlogg:

Älva. Hela förra veckan gick åt för att packa och förbereda inför denna dag. Hundratals pappersark och hundratals klädesplagg. På Arlanda såg vi ut som ett stim med sköldpaddor, tack vare de tunga sportväskorna på våra ryggar. Vi har hört från lärare och tidigare klasser att under en så lång resa med så mycket planerat, är det nästan hundra att någonting går fel. Vi fick ett första smakprov av detta på Arlanda där fem elever och Arvid var tvungna att ta ett senare flyg till England, pga bokningsproblem. Men Lk15 återhämtar sig snabbt och sorgen av sex förlorade trupp medlemmarna försvann snabbt med lite Burgerking i magen. Från Burgerking fortsatte vi med vår buss som vi hoppade på vid flygterminalen och ett par timmar senare var vi framme vid Gosport, Portsmouth. De flesta var trötta efter bussresan men energin kom snabbt tillbaka då vi såg Älva. Väl framme vid båten tog sig alla till sina rum och samlades i samlingsalen för en genomgång om flytvästar etc. Efter det delade vi oss in i olika seglingsstationer som vi ska inta då båten ska börja segla. Vi fick en genomgång i olika vindtyper man kan möta på havet och hur man på bästa sätt placerar seglet för att få bästa effekt. Efter teorin fick vi en praktisk genomgång på hur alla olika tampar är kopplade till seglen. Lite senare återförenades vi med de förlorade fåren och Lk15 var komplett!

Just nu sitter vi och väntar på att alarmet ska gå. Vi ska öva på hur vi ska agera om det sker en brand på båten. Alla är mätta efter kockens härliga mat, trötta efter en lång och krävande dag och förväntansfulla över vad dagen har att erbjuda imorgon.

Hälsningar Lk15

Personallogg:

Hej!

Vi har legat väl förtöjda i några dagar och förberett ankomsten av den nya klassen. Nu har den äntligen kommit och eleverna har under sen eftermiddag och kväll fått sin första information. Frågorna har varit många och intresset mycket stort. Det verkar vara en bra klass med mogna ungdomar och det ska verkligen bli kul att segla iväg från denna hamn. Under morgondagen blir det förtrogenhetsutbildning och hamnuppgifter för eleverna, de sista förberedelserna för besättningen och administrativa uppgifter för kaptenen. Onsdag förmiddag seglar vi äntligen till en ny spännande hamn. Vädret ska bli skapligt men med motvind enligt prognosen. Vi har gott om tid så vi ska nog ändå kunna segla i sydostlig riktning för att sedan segla västerut längs kusten och utnyttja tidvattenströmmarna. Mer om detta under seglingsdagarna.

Hälsningar från Stefan Siwek, kapten.



