

Logg från Älva

Datum: 16 oktober

Elevloggare: Karin Södersten

Personalloggare: Besättningen

Position: Malaga

Väder: Skinande sol

Elevlogg:

Sista morgonen på Älva började som vanligt med följd av städning. Inte som andra dagars städning utan idag var till ära slutstädning. Vilket innebar städning, städning och ännu mer städning i totalt 8 timmar. Allt från att putsa mässing till att inventera couscous. Ni kan bara gissa hur varma vi blev i den stekande hettan här i Malaga... Båten är vid detta lag exceptionellt ren, finns inte en dammrått kvar på Älva. Vi kämpade oss igenom städningen och det hela avslutades med en gemensam middag på båten. Byssan hade gjort en underbar och efterlängtd tacos till middag! Samt hölls lite tacktal av elever, lärare och besättning.

Resten av kvällen blev spenderad på olika håll så som på stranden, på stan eller uppe i masten. Något vi alla nog känner av är de mixade känslor om att imorgon lämnar vi det som kallats vårt hem under dessa 4 veckor. 4:00 lämnar bussen som tar oss till flygplatsen, vissa väljer att sova men varför inte sitta uppe på däck tills avfärd?

Då har resan tagit sig till sitt slut, vi har sett 2 kontinenter och 4 länder under våra 30 dagar ute på Älva. Vi kommer hem med många berättelser att berätta. Från hur många delfiner man sett till antalet spyor man upplevt. Att gå upp mitt i natten ute på Biscaya och mötas av en obeskrivlig stjärnhimmel. Bada från pekets högsta punkt på ca 6m ner i 1500m. Utflykt till D-day stränderna och att få se Marockos färgglada städer. Allt är minnen som är oförglömliga hos oss alla.

Tillsammans har vi i Lk15 skapat en resa av både lyckliga och jobbiga stunder. Som vi bär med oss från Älva med både skratt och gråt. Alla längtar hem till sängen och när och kära. Avslutar den här resan med att tacka och bocka så mycket från alla oss i Lk15!

/ Karin

Lärartillägg

Egentligen skriver inte vi lärare logg denna dag men vi kan inte låta bli att lägga till några slutord från oss. Redan när vi steg ombord i Vigo, för den andra delen av resan, så kände vi direkt den positiva stämningen ombord. De har jobbat, kämpat, skrattat, varit trötta och ändå fortsatt i samma sköna anda utan att tappa sugen. Tänk vilka historier de har att berätta för sina framtida barnbarn. Vi lärare är tacksamma för att vi fått segla med Lk15, och även med den proffsiga men avspända besättningen. Det har varit ett nöje att hänga med er alla

Over and out för sista gången denna resa

Marie och Björn



Personallogg:

Redan direkt efter frukost satte eleverna igång med Rent skepp. Vi i besättningen kände oss mest i vägen då alla arbetade på otroligt bra, vi blev förvånade. Eleverna la undan sina mobiltelefoner med undantag för fyra utvalda DJ's som fick ösa på musik runt om i hela båten. Alla var glada och stämningen var på topp!

Solen sken på de som städade ute på däck vilket resulterade i ett litet vattenkrig besättningen emellan och där eleverna tyvärr "råkade" komma emellan. Allt med glada miner och kärlek såklart.

Vi fick en efterlängtd middag som byssalaget fixat. En elev höll ett fint tal till sina vänner och oss, fina och peppande ord. Kapten Stefan hakade på och i sitt tal berömde han sin unga besättning och tackade för alla timmar som de stått som vakt, varit rorgångare och tackade för den tillgång de har varit som besättning. Vi andra kunde bara hålla med!

Kvällen slutade med riggklättning, bad och häng på däckshustaket. En hel del elever gick aldrig och la sig utan hängde med sina kompisar som hade vakttjänst fram till det att bussen skulle avgå klockan 03:30.

Det blev ett litet kramkalas och en och annan tår letade sig fram för vissa.

En trött, lite moloken men nöjd besättning vände tillbaka till en väldigt tyst båt för att få fortsätta sova.

Några av oss hade svårt att somna där man låg i sin bunge och tänkte tillbaka på alla fantastiska människor vi har fått lära känna och alla de äventyr vi har varit med om tillsammans.

Årets överfart var väldigt lugn i jämförelse med tidigare seglingar. Vi har haft tur med vädret men otur med vindarna. Ändå har vi fått sätta en hel del segel, inte minst bredfocken utanför Portugals kust. Vi har färdats framåt i allt mellan 9 och 0.5 knop.

Vi har badat mitt ute mellan två världsdelar där djupet mätte ca 500 meter. Det har lekts charader, sjungits karaeoke, vi har tittat på film, vi har tränat både på fartyget och i land. Vi har skvallrat inne i styrhytten under våra vakter och de har lärt sig de ord och begrepp som förekommer ombord. Allt har gjorts med musik och glädje.

Vi i besättningen vill tacka för en fantastisk månad tillsammans med LK15, 34 från början oerfarna landkrabbor 😊

Nu slår Kapten åtta slag i gonggongen, vilket betyder vaktavlösning.